

Nederlandse Genealogische Vereniging



AMERSFOORT EN OMSTREKEN



Afdelingsfunctionarissen

Bestuur

- Voorzitter: dhr. P. Dijs, François Mauriacweg 3, 3731 CP De Bilt
tel. 030-2201993 e-mail: voorzitter@amersfoortengv.nl
- Secretaris
en Public Relations: dhr. A.C. van Herk, Herfsttuin 24, 3772 VJ Barneveld
tel. 06-53408994 e-mail: secretaris@amersfoortengv.nl
- Penningmeester: dhr. drs. Th.H. van Veen, Poortersdreef 1, 3824 DL Amersfoort
tel. 033-4726015 e-mail: penningmeester@amersfoortengv.nl
- Lid: dhr. H. Hooijer, Garietstraat 267, 3813 BM Amersfoort
tel. 033-4632621 e-mail: heimen.h.a@gmail.com
- Lid: dhr. M. van de Krol, Marterhoeve 20, 3831 TA Leusden
tel. 033-4945110 e-mail: marcel@vandekrol.pro

Afdelingsafgevaardigden

- Afgevaardigde: dhr. drs. Th.H. van Veen, voornoemd
- Plaatsvervanger: dhr. P. Dijs, voornoemd

Lezingen en Activiteiten

- Coördinator: dhr. M. van de Krol, voornoemd

Periodiek

- Hoofdredacteur: dhr. A.C. van Herk, voornoemd
- Redactieadres: redactie@amersfoortengv.nl
- Eindredacteur: dhr. prof. dr. J.S. Kaastra, Slotlaan 337, 3701 GJ Zeist
tel. 030-6962934
- Redacteurs: dhr. M. van de Krol, voornoemd
dhr. drs. Th.H. van Veen, voornoemd
mw. F.E.F. Schuitemaker-Frankefort, Zaagmolenhof 13, 3833 KT Leusden
tel. 033-4947948 e-mail: fschuite@xs4all.nl

- PR-ondersteuning** mw. F.E.F. Schuitemaker-Frankefort, voornoemd

- Webmaster** dhr. A.C. van Herk e-mail: webmaster@amersfoortengv.nl

- Website** <http://amersfoortengv.nl>

- Twitter** www.twitter.com/NGV_AFT

- Facebook** NGV afdeling Amersfoort en omstreken

Omslag: Foto van Everardus Hellevoort als Pauselijk Zouaaf, Rome ca. 1867 – collectie Stichting Nederlands Zouavenmuseum. Zie verder het artikel op pag. 31.

AMERSFOORT EN OMSTREKEN

*Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Afdeling Amersfoort en omstreken
opgericht 18 december 1971*

Verschijningsgebied de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Ermelo, Harderwijk, Leusden, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wageningen, Woudenberg en Zeist. Oplage 450.

Jaargang 26

april 2017

nummer 2

Ten geleide

Als u dit leest is het eerste kwartaal van 2017 al gepasseerd, waar blijft de tijd? Er is een aantal interessante lezingen geweest waarvan u in deze uitgave een verslag kunt lezen. Het gebruik van digitale bronnen heeft veel aandacht gekregen in de lezingen over FamilySearch, internetgebruik en social media. Via de Facebookpagina NGV afdeling Amersfoort en omstreken zijn regelmatig berichten te lezen. Wellicht een reden om de pagina te bezoeken, te liken en te delen als u ervaart dat het bericht ook interessant is voor andere mensen. We geven een toelichting op het voorstel voor differentiatie van het lidmaatschap. In de afdelingsledenvergadering hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Willem van Maren. Peter Dijs is als zijn opvolger benoemd. Weer volop dynamiek en veranderingen. De NGV van, voor en door leden, samen er iets moois van maken. De redactie wenst u veel leesplezier en succes met uw genealogische activiteiten.

Arie van Herk, hoofdredacteur

Colofon

AMERSFOORT EN OMSTREKEN verschijnt in januari, april en september. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende stukken. Bij overname van gegevens uit deze uitgave wordt men verzocht de bron te vermelden.

Kopij voor het volgende nummer gaarne vóór 1 augustus 2017 inleveren

Voor nadere instructies zie <http://amersfoorteo.ngv.nl> onder menu Afd. blad.

AMERSFOORT EN OMSTREKEN wordt gratis aan de leden van de afdeling toegezonden. Anderen kunnen zich abonneren door betaling van € 7,- per jaar te storten op rekening NL85 INGB 0002 6663 78 ten name van Penningmeester NGV afdeling Amersfoort en omstreken onder vermelding van 'abonnement periodiek'.

Opmaak: L^AT_EX – Druk: Trepico, Nijkerk

Lezingen & Activiteiten

Genealogische activiteiten in de regio

Een overzicht van de bijeenkomsten voor de komende periode. Alle bijeenkomsten van onze NGV-afdeling en van de HCC! werkgroep Amersfoort vinden – tenzij anders vermeld – plaats in

**het Kerkelijk Centrum De Brug,
Schuilenburgerweg 2, 3816 TB in Amersfoort**

Onze middagbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en de avondbijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. De zaal is 's middags open vanaf 13.30 uur en 's avonds vanaf 19.30 uur zodat u in de gelegenheid bent om met de leden van het bestuur of de andere aanwezigen van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. De consumpties zijn voor eigen rekening. In de hal kunt u zelf de consumpties bestellen. De PR-medewerkers van onze afdeling verzorgen een informatietafel. Al onze bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden van de NGV en belangstellenden, vrij toegankelijk.

De activiteiten van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) en de HCC!genealogie in onze regio zijn afzonderlijk vermeld. Omdat sommige activiteiten van de OVF en de HCC! pas in een laat stadium nader ingevuld kunnen worden, verdient het ook aanbeveling om daarvoor regelmatig hun websites te raadplegen:

- <http://www.historisch-amersfoort.nl>
- <http://amersfoort.hcc-utrecht.nl>

De activiteiten van HCC!genealogie zijn voor NGV-leden gratis toegankelijk. De OVF kan aan niet-leden een toegangsprijs vragen. Wij adviseren u in die gevallen altijd duidelijk te kennen te geven dat u komt als lid van de NGV!

Datum	Donderdag 18 mei 2017	De Brug – NGV
Tijd	van 20.00 tot 22.00 uur	
Plaats	Kerkelijk Centrum De Brug	
Onderwerp	Onderzoek in Belgische archieven	
Inleider	de heer Herman Jorens	

Brussel was toen nog een bruisende stad — Brussel was toen oh la la en olijk — Heren met strohoeden, zware knevels — Dames met sleepjurk en kant parasol (uit album van Liesbeth List).

Maar wat als je voorouders of familie zich in de Belgische archieven bevinden? Hoe zijn ze toegankelijk? Wat is er online te vinden? Hebben ze daar ook DTB-boeken? Waar zijn de archieven enz? Deze zaken komen zeker aan bod in de lezing van Herman Jorens op donderdagavond 18 mei 2017.

Datum	Zaterdag 16 september 2017	De Brug – NGV
Tijd	van 14.00 tot 16.00 uur	
Plaats	Kerkelijk Centrum De Brug	
Onderwerp	Genealogisch café en computermiddag	

Op zaterdag 16 september 2017 houden we een genealogisch café en computermiddag. U kunt hier terecht met vragen, een probleem of vastloper in uw genealogisch onderzoek of gewoon even gezellig bijkletsen en van gedachten wisselen met andere genealogen. Verder

is er ook weer de computermiddag waar diverse leden met hun pc of laptop aanwezig zullen zijn, hun genealogieprogramma's tonen en uw vragen kunnen beantwoorden.

Agenda van de bijeenkomsten van:

HCC!genealogie, werkgroep Amersfoort – Elke derde maandag van de maand in het Kerkelijk Centrum De Brug, Schuilburgerweg 2, 3816 TB in Amersfoort. Openingstijden: van 19.30 tot 22.30 uur.

HCC!genealogie, werkgroep Veenendaal – Elke vierde maandag van de maand in de Christelijke Scholengemeenschap, Sportlaan 11-13, 3905 AD in Veenendaal. Aanvang: 20.00 uur.

Hier kunt u terecht voor al uw computervragen, ook niet-genealogische. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de HCC-website <http://amersfoort.hcc-utrecht.nl>.

Van uw (vorige) voorzitter

door Willem van Maren

De bekende schrijver en Nobelprijswinnaar Herman Hesse (1877–1962) schreef in een van zijn boeken: “Vaak denk ik dat de hele wereldgeschiedenis niets anders is dan een prentenboek waarin zich het meest heftige en blinde verlangen van de mensen weerspiegelt: het verlangen naar vergeten”. Deze gedachte werd al eerder geuit door de Franse schrijver en filosoof Ernst Renan die zei: “Geschiedenis is de manier waarop we collectief dingen vergeten”. En wat doen wij als genealogen? Wij proberen het vergeten te voorkomen en te bestrijden door de namen en daden van onze voorouders vast te leggen. Als die gegevens vergeten zijn gaan we aan de slag om de feiten via onderzoek te achterhalen. Sommigen van ons reizen in hun vakantie zelfs naar Duitsland, Frankrijk of nog verder om daar in archieven te speuren naar het vergeten voorgelacht. Uw buurman zegt misschien: “Wat kan het mij schelen wie mijn overgrootmoeders waren”. Anders dan die buurman willen wij als stamboomonderzoeker het wèl weten. En waarom? Wij vinden het interessant om die personen en voorvallen uit het verleden te kennen en doen daar graag moeite voor. Ook over de betekenis van dit gedrag hebben mensen nagedacht. De schrijfster Marguerite Yourcenar (1903–1987) schreef: “Als je het leven lief-

hebt houd je van het verleden, want dat is het heden zoals dat voortleeft in de herinnering der mensheid.” Haar tijdgenoot, de filosoof Gadamer (1900–2002), zegt bovendien “Historisch bewustzijn is een vorm van zelfkennis” en ook “...een waarlijk historisch bewustzijn ziet naast het verleden altijd ook het eigen heden, ...” Het plezier dat u zelf aan uw hobby beleeft is al voldoende rechtvaardiging om door te gaan met het familieonderzoek. Daar heeft u de mening van al die grote schrijvers natuurlijk helemaal niet voor nodig.

Bovenstaande bespiegelingen kwamen bij me op toen ik dit stuk ging schrijven en terugdacht aan mijn voorzitterschap van onze afdeling. Wanneer u dit leest ben ik niet langer voorzitter. Ik heb die functie achttien jaar met veel genoegen bekleed. Al die tijd heb ik prettig en efficiënt kunnen samenwerken met actieve medebestuurders. Verder heb ik met veel mensen interessante gesprekken gevoerd en af en toe ook nog iemand met een onderzoeksprobleempje kunnen helpen. Na achttien jaar wordt het tijd voor een nieuw gezicht. Ik wens mijn opvolger, Peter Dijs, toe dat hij evenveel plezier zal beleven aan zijn nieuwe functie als ik heb gehad. Verder wens ik u allen veel succes toe bij het bestrijden van de drang naar vergeten.

Willem van Maren treedt af als afdelingsvoorzitter

door Thijs van Veen

Amersfoort, 6 april 2017

Al vijf keer¹ was Willem herkiesbaar en telkens werd hij opnieuw gekozen als voorzitter van onze afdeling, maar nu is Willem aftredend en niet herkiesbaar. Willem stopt ermee.

In de ALV van 23-2-1999 werd Willem gekozen als voorzitter, als opvolger van Dick Regtien die toen voorzitter ad interim was. Dus Willem heeft deze functie 18 jaar vervuld. Met glans. Willem begon in 1999 met Joke, Jan, Cas, Dick en ondergetekende. Joke en Dick zijn thans hier ook aanwezig. Willem heeft het voorzitterschap in deze periode gedaan met 12 verschillende andere personen, drie verschillende secretarissen², drie verschillende organisatoren van de lezingen³, vijf algemene afdelingsbestuursleden⁴, en slechts één penningmeester⁵.

U kent Willem van deze bijeenkomsten, van zijn aanwezigheid hier, van het openen en sluiten van deze bijeenkomsten, en van de ALV's. Wij (de afdelingsbestuursleden) kennen Willem natuurlijk ook van de afdelingsbestuursvergaderingen die we afwisselend bij de bestuursleden thuis houden. Zo zijn we ook heel vaak heel gastvrij onthaald

in Scherpenzeel.

Willem is al die jaren onze afgevaardigde naar de Algemene Vergadering van de NGV geweest. Alle afgevaardigden samen controleren het hoofdbestuur van de NGV. Eerst waren deze vergaderingen altijd in Utrecht, tegenwoordig in Driebergen. Aan de ene kant zijn dit wel gezellige vergaderingen, je ontmoet veel bekende mensen, maar aan de andere kant vaak ook wel taai en een enkele keer in een enigszins vijandige en grimmige sfeer. Gelukkig gaat het de laatste jaren beter. De afdeling Amersfoort heeft zich altijd positief-kritisch t.o.v. het hoofdbestuur opgesteld. Dat gold niet voor alle afdelingen. En wat deed Willem als hij na zo'n vergadering moe en uitgeput thuiskwam? Hij zat nog vol emotie en hij schreef een heerlijk subjectief verslag voor zijn mede-afdelingsbestuursleden. Hij noemde dat een impressie. Daar keken we naar uit en daar hebben we van genoten.

Wij zullen Willem missen als voorzitter, maar we zullen hem zeker nog wel zien op onze bijeenkomsten. Willem, bedankt voor je inzet al deze jaren voor de NGV! Het ga je goed!

Van uw (nieuwe) voorzitter

door Peter Dijks

Beste mede-leden,

Hierna een korte kennismaking. Na het overlijden van mijn vader in 2003 kreeg ik een familieboek over mijn familie in handen. Resultaat van 40 jaar archiefonderzoek van een ver familielid en zijn zoon. Vond het een keurig uitgevoerd boekwerk (216 bladzijden, uitgegeven in 1997). Maar ik had toen nog een vrij drukke baan met andere prioriteit. Toen het pensioen in zicht kwam

kon ik me er meer in verdiepen. Rond 2009 werd ik lid van de NGV. Op basis van mijn woonplaats De Bilt zou ik ingedeeld worden in de afdeling Utrecht, maar omdat de eerste bronnen van mijn familie zich in Eemland bevonden (Eemnes, Baarn, Soest) koos ik voor de afdeling Amersfoort. Nuttige tips uit verschillende presentaties en ook vondsten in het Verenigingscentrum in Weesp hebben geholpen aan het completer maken van

¹2002, 2005, 2008, 2011 en 2014

²Jan Roggenkamp, Pepie Rosbach en Arie van Herk

³Hans Faber, Peter van Zuylen en Marcel van de Krol

⁴Dick Regtien, Joke Sickmann, Cas van der Kroon, Cor van Rooij en Heimen Hooijer

⁵Thijs van Veen

de stambomen van mijn familie en die van mijn vrouw. Vorig jaar werd mij gevraagd de boeken van onze afdeling te controleren als lid van de kascommissie, net als dit jaar. Bij de laatste controle werd ik gepolst om als vrijwilliger het bestuur te komen versterken. Werd toen uitgenodigd om bij de bestuursvergadering op 27 maart kennis te maken met de bestuursleden. Heb er wel een paar dagen over na kunnen denken, maar

mede gezien de sfeer en teamspirit tijdens de bestuursbijeenkomst nam ik het besluit een steentje bij te dragen en mij kandidaat te stellen.

Inmiddels ben ik in de Algemene ledenvergadering van 6 april jl. tot voorzitter van onze afdeling benoemd. Ik vertrouw op een goede samenwerking en zal u natuurlijk graag bij onze bijeenkomsten ontmoeten.

FamilySearch

Lezing door mevr. Greta Devliegher op donderdagavond 19 januari 2017. Marcel van de Krol doet verslag.

Mevr. Greta Devliegher werkt voor het Family History Department Contact Center en heeft in 2013 de Nederlandstalige helpdesk opgezet. Zij zorgt voor de opleidingen voor het team dat verantwoordelijk is voor de kleinere landen in Europa, de Balkan, het Oostblok, Griekenland, Nederland, België, Polen enzovoort. Daarnaast is zij de Supervisor voor de centra voor familiegeschiedenis in Europa en alle gebieden waar Europese talen worden gesproken. In het begin deed zij het vrijwilligerswerk ca 15 uur in de week, tegenwoordig is zij meer dan 40 uur in de week actief.

FamilySearch is de grootste internationale genealogische organisatie in de wereld en is een non-profit vrijwilligersorganisatie. Zij wordt gesponsord door de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen. Het is de bedoeling dat alle gegevens beschermd, opgeslagen en doorzoekbaar zijn of worden. Er zijn over de hele wereld in 129 landen ongeveer 5.000 centra voor familiegeschiedenis. Eén van de doelen van het programma is de website FamilySearch.

De website FamilySearch is te bereiken op internet met <https://www.familysearch.org>. In de hoofdpagina kun je kiezen uit onder andere Family Tree en Search. Dit laatste hebben velen van u al eens gebruikt om bijvoorbeeld aktes te zoeken die op de websites van andere archieven nog niet te vinden zijn. Dit kan zonder in te loggen of een account te moeten aanmaken.

Family Tree is een onderdeel van de

website FamilySearch en heeft als doel zoveel mogelijk gegevens en bronnen beschikbaar te stellen. Het laat toe om:

- data, naamgegevens en plaatsen te wijzigen en toe te voegen
- te kiezen welke ouders je in je stamboom wilt laten weergeven
- personen samen te voegen en ook aan te geven of ze wel of niet dezelfde zijn en samengevoegd mogen worden. Dat voorkomt dat iemand verkeerde personen samenvoegt. Het programma heeft ook de mogelijkheid ze weer los van elkaar te maken.

Je kan dus zelf je eigen stamboom in Family Tree maken of plaatsen via een ged-combestand maar iedereen kan dus wijzigingen aanbrengen. Dit kan een voordeel maar ook een nadeel zijn. Het is dus niet de bedoeling Family Tree als backup te gebruiken voor je eigen gegevens maar gebruik op je eigen computer een genealogieprogramma en maak daarvan ook een backup.

Levende personen in je Family Tree kun je alleen zelf zien. Voor anderen zijn ze verborgen. Omdat het kan voorkomen dat bijvoorbeeld familieleden dezelfde personen invoeren kun je deze vervangen (replace), afwijzen (reject) of samenvoegen (merge).

FamilySearch ondersteunt de meeste webbrowsers zowel in Microsoft Windows, Apple Mac, Google Android en Linux maar heeft wel problemen met Windows XP, tenzij je daarin de meest recente versie van Mozilla Firefox gebruikt.

Wil je behalve van FamilySearch ook

gebruik maken van Family Tree, dan moet je wel een gratis account aanmaken en daarmee inloggen. Klik in de gegevens op NO als je geen lid bent van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen.

In het menu van FamilySearch kun je kiezen uit Family Tree / stamboom, Memories / herinneringen, Search / zoeken en indexing / indexeren.

In Family tree vind je een onderverdeling in o.a.:

- Tree, je stamboom bekijken en of wijzigen.
- Person. De persoonsgegevens wijzigen.
- Find. Het zoeken naar een persoon of diens ID-nummer. Iedere persoon heeft een uniek nummer in Family Tree.
- List
- Family Booklet.

In Memories vind je een onderverdeling in o.a.:

- Overview

- Gallery
- People
- Find

In search kun je als je wilt zoeken kiezen uit:

- Records
- Family Tree
- Genealogies
- Catalog
- Books
- Wiki

FamilySearch werkt, behalve op browsers op je pc, ook op tablets met een minimum resolutie van 1024×600. Voor verdere gegevens kijk op het helpcentrum. Zowel Family Tree als Memories kan je als app binnenhalen via de app gallery.

Je kunt berichten ontvangen als bijvoorbeeld iemand iets wijzigt en in het instellingenmenu kun je het scherm wijzigen door te schuiven. Voor verdere uitleg gebruik de helpfunctie.

Genealogie en internet

Lezing door de heer Fred Janssen op donderdagavond 16 februari 2017. Marcel van de Krol doet verslag.

Het doel van de lezing *Genealogie en Internet* was om informatie te vinden op plaatsen waar u die in eerste instantie niet zou zoeken. De lezing bestond uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte ging over Facebook-groepen. Het tweede gedeelte ging over FamilySearch. Dit was vorige maand ook al behandeld maar werd nu van een andere kant belicht.

Fred is amateurgenealoog, webmaster van de NGV afdeling Land van Cuijk en Ravenstein en de NGV afdeling Rotterdam e.o. Tevens is hij vrijwilliger voor:

- WieWasWie
- Vele Handen
- Zoekakten
- FNV Belastingsservice (alleen IT)
- Beheerder van o.a. de *Dutch Genealogie* Facebookgroep.

Waarom Facebook en Genealogie? Je krijgt contact met andere genealogen door o.a. vragen te stellen, foto's en verhalen te delen. Bronnen zal je er niet vinden maar wel *heul veul* kennis.

Op Facebook heb je veel groepen, waaronder ook Nederlandstalige genealogische groepen. Hierbij een korte beschrijving van deze groepen. Het aantal leden van een groep is op peildatum 20-1-2017.

Genealogie/Stamboom onderzoek

Deze groep heeft de meeste leden: 5.989, dus grote kans op een snelle reactie. Af en toe wat scherpe discussies, te scherp voor sommigen. De groep houdt strak vast aan zijn adagium: geen links in de oproepen, geen reclame en geen verwijzing naar je eigen website. Berichten worden (te) vaak direct verwijderd zonder informatie over het waarom.

Genealogie Nederland

Deze heeft een stuk minder leden (317) en is vooral opgezet als protest tegen het eenzijdige beheer van de vorige groep. Een deel van de leden in deze groep is ook lid van de vorige groep.

Genealogievrienden

Bestaat al wat langer, maar wil echt een vriendenclub zijn, de toon is een stuk gematigder, 1.314 leden.

StamboomVragenForum.nl

Ook hier af en toe wat scherpe discussies, maar op de forumpagina's nog meer. 1.097 leden

Dutch Genealogy

Een Engelstalige Facebookgroep, vooral bedoeld voor buitenlanders met voorouders uit Nederland. Uiteraard kunnen Nederlanders hier ook een bericht plaatsen. Zo heb ikzelf (de schrijver van dit verslag) via deze groep de kinderen van mijn intussen overleden tante en oom gevonden die in mijn kinderjaren naar Australië waren geëmigreerd.

Een Engelstalige website (dus geen Facebookgroep) is *Genealogy on Facebook List*. Op deze website kun je een 288 pagina's dik pdf-boek downloaden waarin links naar Facebookpagina's staan van over de hele wereld. Dit kan handig zijn als je voorouders hebt in het buitenland.

Er zijn 3 soorten Facebookgroepen:

Openbare groepen. De inhoud is voor iedereen zichtbaar en je kan met één muisklik lid worden van deze groep en zelf berichten plaatsen.

Besloten groepen. De inhoud is niet zichtbaar. Je moet lid worden om de inhoud te kunnen zien. Lid worden gaat heel simpel, ook met één muisklik en meestal is het binnen een dag voor elkaar.

Geheime groepen. De groep is niet zichtbaar en je kan alleen lid worden op uitnodiging. Dit kan bijvoorbeeld een groep binnen een familie zijn.

Als je in Facebook bovenaan in de zoekbalk alleen maar het woord genealogie of stamboom intikt krijg je allerlei Facebookpagina's te zien die iets met genealogie te maken hebben.

Tot zover het Facebookverhaal. De lezing ging verder over FamilySearch.

Een hoop zaken over FamilySearch is al behandeld tijdens de lezing in januari door mevr. Greta Devliegheer. Zie het verslag hiervan elders in dit blad.

FamilySearch heeft een belangrijk onderdeel, Family Tree genaamd. Kan iedereen op FamilySearch gewoon zoeken naar bijvoorbeeld akten, bij Family Tree moet je inloggen met je account. Een account is gratis en heel gemakkelijk aan te maken. Heb je eenmaal je account aangemaakt dan kun je inloggen en naar Family Tree gaan. Je komt dan gelijk in je eigen pagina en zie je bijvoorbeeld recent ingevoerde voorouders. Dit alles natuurlijk als je al één of meerdere personen hebt ingevoerd. Op het scherm kun je kiezen tussen een tree, een persoonslijst, een zoekopdracht ingeven, of een list. Bij tree heb je dan weer een onderverdeling tussen landscape, portrait, fan chart (waaier of cirkeldiagram) of descendancy (nakomelingen) en je stelt gelijk het aantal generaties in.

Family Tree geeft ook record hints weer. Deze zijn ook op een mobiel te zien via een app en zijn dan wat duidelijker.

Hoe krijg ik mijn stamboom in Family Tree? Ten eerste door de eerste persoon in te voeren, bijvoorbeeld jezelf en daarna je voorouders of nakomelingen. Maar als je al een stamboom op je eigen computer hebt kun je vandaaruit een gedcom maken en die in Family Tree invoeren. Dit gaat als volgt. Ga naar de hoofdpagina van FamilySearch, klik bovenaan op Search en daarna op Genealogies. Klik dan helemaal onderaan op Submit Tree en je krijgt dan een lijst van eventueel eerder ingevoerde gedcoms en je kan naar add gedcom gaan om er één in te voeren. Daarna gaat FamilySearch kijken of er overeenkomsten zijn, Compare. Dit kan een tijdje duren. Als dit gelukt is verandert compare in view en kun je de resultaten bekijken (comparison results).

Enkele links:

FamilySearch <https://familysearch.org/>

Find a Record <https://www.findarecord.com>

Lezing door de heer Maarten Schapendonk op donderdagavond 16 maart 2017. Freja Schuitemaker-Frankefort doet verslag.

De heer Maarten (M.C.H.) Schapendonk o.praem.⁶ gaf een zeer interessante en boeiende lezing over de zouaven. Hij is frater en reeds vijftien jaar vrijwilliger in het Zouavenmuseum in Oudenbosch.

Zijn overgrootvader Henri (Hendricus) Schapendonk (1849-1919) was, als een van de meest actieve familieleden, naar Italië gegaan om daar de Paus te gaan helpen, net als een groot aantal katholieke jongemannen uit andere delen van Nederland. In het totaal zijn er zo'n 3180 mannen uit Nederland naar Italië vertrokken tussen de jaren 1860-1870, waarin het gehele zich afspeelde. Vanuit ons land is ongeveer een derde van het totaal van ca. 10.000 mannen naar Rome getrokken. Uit andere landen zoals Frankrijk gingen een stuk minder mannen naar Rome. In de zaal waren, onder de toehoorders van deze lezing, enige nazaten van Nederlandse zouaven aanwezig.

Wat was de aanleiding en hoe is het allemaal gegaan? De heer Schapendonk begon bij het begin van het Christendom over hoe dit tot bloei kwam en welke problemen (lees vervolgingen, oorlogen etc.) er plaats hebben gevonden. In de eerste eeuwen hadden de christenen het zwaar. Zij wilden niet meedoen aan de eerbewijzen aan de Keizer, deze werd namelijk als halfgod aanbeden en daar wrong voor de christenen de schoen. Pas in de vierde eeuw kregen zij meer erkenning, veroorzaakt door een visioen van Keizer Constantijn. Daarna werd zelfs het christendom de enige godsdienst in het Romeinse rijk.

Via de volksverhuizing, Attila de Hun etc. reisden we verder door de geschiedenis van het christendom, langs de Longobarden naar de Franse revolutie. Onder Napoleon werd Italië, dat uit een lappendeken van kleine staatjes bestond, tot een eenheid omgevormd. Na de Napoleontische tijd werd door het Congres van Wenen de oude

situatie weer hersteld. Europa kwam echter daarna in beweging. In de grote Europese hoofdsteden braken revoluties uit. In Italië wilden de Carbonari (kolenbranders) het land weer tot een eenheid smeden. Deze plannen kregen een politieke kracht vanuit het koninkrijk Sardinië, koning Victor Emanuel wilde één Italië, zijn eerste minister Cavour ondersteunde hem. Op het latere strijdtoneel speelde ook de Italiaanse guerrillero Garibaldi een grote rol.

Paus Pius IX had problemen met de eenwording van Italië. Hij kon en wilde geen afstand doen van de Kerkelijke Staat. Teneinde weerstand te bieden aan deze ontwikkeling werden door de paus de zouaven in het leven geroepen. Hij deed een oproep aan alle katholieke jongemannen. Aangezien de katholieke kerk weer opleefde in Nederland, vanaf 1853 zijn er weer bisschoppen in Nederland, is er een grote groep jongemannen vertrokken.

Hoe reisden de Nederlandse zouaven, de jongemannen, destijds naar het strijdtoneel? Vanuit Nederland kwamen de meesten in Oudenbosch samen. Vandaaruit ging de reis per spoor naar Brussel, daar vond de eerste keuring plaats door Belgische legerartsen. Dit gebeurde in het Frans. Hier moest men zijn papieren laten zien, zoals doopbewijs, en kreeg men een legernummer. De keuring bestond uit het bekijken van de lengte, de voeten etc. Na goedgekeurd te zijn ondertekende de kandidaat het feuille d'enrôlement, het aanmeldingsformulier. In het Zouavenmuseum te Oudenbosch zijn hiervan kopieën te vinden, echter niet de bijlagen. De originele akten en de bijlagen bevinden zich in de archieven van het legermuseum in Brussel.

Wanneer men was goedgekeurd ging de reis verder naar Parijs. Bij aankomst moest er nog een behoorlijk stuk te voet, langs diverse goede en slechte verleidingen, worden

⁶Ordo Canonici Regularis Praemonstratensis, een kloosterorde van reguliere kanunniken die bekend staan onder de naam Norbertijnen.

afgelegd naar de trein. Vervolgens ging de reis verder naar Marseille, waar men op de boot naar de kerkelijk staat van de paus vertrok. Het eten was eenvoudig. In de haven van Civitavecchia werden de jongemannen opnieuw gekeurd voor het pauselijk leger en kreeg men een tweede legernummer. Zo staan er dus twee legernummers op het inschrijfformulier, het lage nummer is van de keuring in Brussel, het hoge van de keuring in de Kerkelijke Staat. Tevens werd de eerste soldij in natura uitgereikt, te weten het uniform.

Een foto van de gebroeders Zwarthoed uit Volendam in zouavenkostuum werd, tijdens de lezing, getoond. Het verhaal gaat dat zij speciaal voor de paus vers gerookte heilbot hadden meegenomen. Of de paus deze lekkernij heeft genuttigd is helaas onbekend.

Bij aankomst in Rome werden de mannen in diverse kazernes, legeronderdelen, kloosters of ziekenhuizen ondergebracht. In kampementen in de omgeving van Rome vonden later diverse oefeningen plaats. Het belangrijkste doel van de zouaven was het beschermen van de paus. Hun voornaamste taak was dan ook het wachtlopen. Nu is wachtlopen een zeer saaie bezigheid, dus het bidden van de rozenkrans werd gestimuleerd. Echter wanneer men een rozenkrans gebruikt, maakt dit nogal wat lawaai en wachtlopen behoor je in stilte te doen. Hierop werd een ring ontworpen met punten eraan, deze kon men op het geweer schuiven en zo geruisloos ronddraaien. Zie foto.



Foto: Maarten Schapendonk

In november 1867 werd er een hevige strijd geleverd bij Mentana. Hier werd uit- jaargang 26

eindelijk Garibaldi verslagen. In 1870 brak de Frans-Duitse oorlog uit en dit betekende dat Napoleon de paus niet meer te hulp kon komen. Rome valt en de zouaven worden ontwapend en keren terug naar huis. Gedurende vele jaren had Napoleon, als president van een zeer katholiek land, de paus hulp geboden.

De terugkerende zouaven kwamen met de trein aan in Maastricht en werden daar met lovende woorden ontvangen. Overal hingen de vlaggen uit. Zij werden beloond met een afluut tot het derde geslacht en mochten op onthoudingsdagen (zoals de vrijdag) wel vlees eten in het eigen of ouderlijk gezin. Ook brachten zij diverse souvenirs mee uit Italië, zoals bijvoorbeeld sinaasappelschillen. De paus maakte vaak een praatje met de zouaven en deelde daarbij sinaasappelen uit. De binnenkant werd opgegeten en de schillen werden bewaard.

Tegen een paar problemen liepen de jongens wel aan, zoals waren ze in vreemde staats- of in krijgsmacht? Het was in vreemde dienst en een aantal verloor zijn staatsburgerschap, doordat zij van te voren geen toestemming hadden aangevraagd aan onze koning. Pas in 1937 werden alle statenlozen gerehabiliteerd en kregen met terugwerkende kracht hun nationaliteit terug.

Later zijn er diverse verenigingen opgericht van oud-zouaven. In 1892, 25 jaar na het einde, kregen allen nog een medaille uitgereikt.



Impressie van het Nederlands Zouavenmuseum in Oudenbosch. Foto Marcel van de Krol

Wat is er nog te vinden in onze tijd over deze periode? In Oudenbosch bevindt

zich het Zouavenmuseum. Zie <http://www.zouavenmuseum.nl/>.

In Nederland, België en andere landen zijn nog verschillende grafzerken van oud-zouaven te vinden. In Rome bevinden zich in het historisch museum diverse uniformen en andere zaken.

Onder de toehoorders bevonden zich, zoals reeds vermeld, ook enige nazaten van zouaven. Zo had Joris Hellevoort een foto van zijn voorvader met een medaille, het kruis van Mentana, eronder meegebracht en liet deze zien. Het betreft hier Everardus Hellevoort, geboren 26 januari 1840 te Amersfoort. Zie het stuk over hem hierna.

Elly Pronk was met haar man aanwezig. Zij had diverse brieven bij zich van haar voorvader Lourentius (Louwrens) en

zijn broer Cornelis Pronk, die zij naar huis hadden geschreven.

De schrijfster van dit artikel toonde o.a. het zakboekje van haar overgrootvader Lambertus Frankfort, geboren 27 december 1845 te 's-Gravendeel, overleden 26 april 1934 te 's-Hertogenbosch (zie foto en artikel in dit blad).

Het onderwerp was zo boeiend dat het laatste deel van de lezing in sneltreinvaart besproken moest worden. Helaas was er geen tijd meer om op de persoonlijke verhalen en op eventuele vragen van nazaten en anderen in te gaan. Om ruim kwart over tien overhandigde onze voorzitter Willem van Maren, met grote dank, een envelop aan de enthousiaste spreker de heer Maarten Schapendonk.

Haar familie, een rechte vrouwelijke lijn

Lezing door mevr. prof. dr. Annelies van Bronswijk op donderdagavond 6 april 2017. Thijs van Veen doet verslag.

Spreekster is in 1968 begonnen met genealogie. Met destijds een zoektocht in de originele akten. Eerst alleen de mannelijke lijn, later ook de vrouwelijke tak. Begonnen in het archief in Arnhem, later ook in Utrecht.

We kennen de traditionele vormen: stamreeks, parenteel, genealogie, kwartierstaat. Bij vader op zoon hebben we te maken met het Y-chr. haplotype, bij moeder op dochter met het mtDNA haplotype.

Spreekster ging zich al snel toeleggen op de vrouwelijke lijn. Een andere genealogie deed dat ook, zei hij, ja, hij zocht de mannelijke lijn van zijn vrouw uit. Spreekster heeft hem wel te verstaan gegeven dat de vrouwelijke lijn niet de mannelijke lijn van de vrouw is. De vrouwelijke lijn gaat van kleindochter naar dochter naar moeder naar grootmoeder naar overgrootmoeder enzovoorts. In een grafische weergave van de kwartierstaat loopt de stamreeks, de patrilineaire lijn, helemaal links, en de vrouwelijke lijn, de matrilineaire lijn, loopt helemaal rechts. In een patrilineaire lijn heb je veelal dezelfde achternamen, in de matrilineaire lijn is deze in de meeste gevallen per generatie verschillend.

Het mtDNA bevat mitochondriën, 'rode broodjes', dit zijn de energiecentrales. We krijgen energie via de moeder. Een van de chromosomen van de man is kleiner dan dezelfde chromosoom bij de vrouwen. 'Je wordt man door iets te missen', deze uitspraak van de spreker leidde tot gelach.

Hoe wij zijn en ons ontwikkelen wordt grofweg voor 50% door de genetica bepaald en voor 50% door de omgeving.

Er zijn verschillen in de historische en de prehistorische migratieroutes, hoewel er wel een overeenkomst is dat veel routes lopen van Afrika via Azië naar Europa. Matrilineair zijn er meer nakomelingen en patrilineair minder nakomelingen. Is dit toeval? Nee, de spreker had hier een verklaring voor.

In Zeelst is door de Heemkundekring *Zeelst schrijft geschiedenis* een project gestart, genaamd *Een Zeelster slag*. Zeelst is thans een deel van Veldhoven, bij Eindhoven. Als startpopulatie is men begonnen met de gezinnen van 1650–1654 die bekend zijn vanuit de rechterlijke archieven, van Zeelst en Meerveldhoven, want in de rechterlijke archieven wordt geen onderscheid gemaakt tussen Zeelst en Meerveldhoven. De helft

van de kinderen is bekend vanuit de rechterlijke archieven. Er zijn 162 gezinnen met kleine kinderen, 208 moeders en 187 vaders. Vanuit deze startpopulatie heeft men gezocht naar patrilineaire en matrilineaire lijnen naar thans levende personen. Van deze thans levende personen wordt zoveel mogelijk een DNA-monster genomen, opdat hieruit verdere conclusies getrokken kunnen worden. Tot op heden heeft genealogisch onderzoek 23 matrilineaire lijnen (4 volledig bemonsterd, 4 gedeeltelijk en 15 nog niet) en 27 patrilineaire lijnen (9 volledig bemonsterd, 10 gedeeltelijk en 8 nog niet) opgeleverd. De controles duren nog voort. Tot nu toe leverden 10 'Zeelster' generaties 15.596 nakomelingen in de matrilineaire lijn en 4.302 nakomelingen in de patrilineaire lijn op. De Zeelster vrouwen zijn meest autochtoon en de Zeelster mannen allochtoon. Spreekster vraagt hulp bij de uitbreiding van de Zeelster en Meerveldhovense stambomen, met name opsporing van huidige afstammelingen die uiteraard niet meer allemaal in Zeelst en Meerveldhoven wonen. Voor deze opsporing wordt

onder andere ook gebruik gemaakt van Facebook, maar hier is de telkens wisselende achternaam in de matrilineaire reeks een groot obstakel. Spreekster vraagt ook wie Van Bronswijk in de stamboom heeft. Voor het kunnen trekken van wetenschappelijk verantwoorde conclusies dienen er 28 volledig bemonsterde lijnen te zijn, men zit nu op 13.

De spreekster vraagt aan de aanwezigen om ook een dergelijk project te beginnen, dan kunnen we vergelijken.

Spreekster heeft als uitgangspunt dat ook de matrilineaire lijn recht heeft op een wapen. Zij heeft dit gevraagd bij het Nederlands College Heraldiek. Zij kreeg in eerste instantie als antwoord: 'alleen de mannelijke kant is familie'. De wapentekenaars wisten met deze vraag ook geen raad. Maar zij heeft volgehouden, en in september 2016 heeft het Nederlands College Heraldiek matrilineaire wapens geaccepteerd.

De laatste woorden van haar boeiende lezing waren: vergeet de matrilineaire lijn niet!!

Aan Trouw en Dapperheid

door Frans Roos en Joris Hellevoort

In het jaar 1815 bestond Italië nog uit een pakket van vorstendommen. Met in het midden een grote prop die de Kerkelijke Staat heette en waarvan de Paus het hoofd was. Maar de onafhankelijkheid van de Kerkelijke Staat kwam steeds meer in gevaar. Paus Pius IX werd in 1860 aangevallen door een leger vrijheidsstrijders, de roodhemden, welke werd aangevoerd door Giuseppe Garibaldi. Deze vrijheidsheld was met zijn leger ingehuurd door de koning van Sardinië, Victor Emmanuël II, die van Italië een eenheid wilde maken. Paus Pius werd militair gesteund door de Fransen.

Nadat de Paus zijn eerste nederlaag geleden had, deed hij een beroep op de jeugd van de gehele katholieke wereld om zijn steeds kleiner wordende staatje te helpen verdedigen. Ruim 11.000 katholieke jongeren ga-

ven hier gehoor aan. Met meer dan 3.000 man vormden de Nederlanders het grootste contingent. Eén van die Nederlandse mannen was de Amersfoorter Everardus Hellevoort.⁷

Het besluit van Everardus om Pauselijk Zouaaf te worden zal een combinatie van factoren zijn geweest. Het diepgewortelde geloof, de eer, het aanzien, het avontuur en zeker de overtuiging dat een soldaat van de Paus streed voor een rechtvaardige en correcte zaak.

Everardus (* 26-1-1840), die in het dagelijks leven Evert werd genoemd, vertrok op 27-jarige leeftijd uit Amersfoort en ging via Utrecht met de trein naar Rotterdam. Vervolgens stapte hij op de boot naar Moerdijk om via Roosendaal aan te komen in het opkomstcentrum in Oudenbosch. Hier ver-

⁷Everardus Hellevoort is de betoveroudoom van co-auteur Joris Hellevoort.

blijft hij, samen met veel lotgenoten, twee dagen in het klooster om daarna af te reizen naar Brussel.

Het was 16 maart 1867. Om door de keuring te komen moest hij gezond zijn, tussen de 17 en 40 jaar oud, niet te klein, ongehuwd en bereid zijn te sterven. Hij wordt goedgekeurd en wordt ingedeeld bij het 2^e Bataljon, de 2^e Compagnie in het leger van de Paus. De voertaal is Frans, een taal die Evert hoogstwaarschijnlijk niet machtig was.

Nu begon de reis naar Rome, die 10 dagen zou duren. De trein bracht ze via Parijs en Lyon naar Marseille. Omdat het noorden van Italië vijandig gebied was, werd per schip naar Italië gevaren. Ze gingen aan land in het plaatsje Civita Vecchia, niet ver van Rome. Het laatste stukje naar de heilige stad werd weer per trein afgelegd.

In Rome kregen zij een uniform aangenomen en werden ze geplaatst in een Zouavenregiment, genoemd naar een Berberstam uit Noord-Afrika, die om zijn dapperheid dienst deed in het Franse leger. Het uniform en de naam werden van deze Kabylse stam overgenomen. Ieder werd voorzien van een steekwapen en een geweer waar men mee leerde omgaan. Nadat er 25 patronen waren verschoten werd aangenomen dat de rekruten konden schieten.

Daarna begon het drillen en marcheren. Er werden lange marsen gemaakt door stromende regen, over modderige wegen en onder de brandende zon. Door onderweg weinig eten en drinken te verstrekken werden ze gehard en klaargestoomd voor het gevecht. Tussen kazerne- en wachtdiensten door werden gevechten geleverd tegen de roodhemden van Garibaldi. Maar het hevigste gevecht moest nog komen: de slag van Mentana, waarin de Garibaldiïsten door de Zouaven verpletterend worden verslagen.

De opmars naar Mentana

In de laatste weken van oktober 1867 probeerde Garibaldi in Rome een terroristische opstand te doen uitbreken. Allerlei gebouwen in de omgeving van de Sint Pieter werden opgeblazen of in brand gesto-

ken. Tijdig konden de Zouaven tegenstand bieden en de troon van de Paus veilig stellen. Dit waren echter kleine schermutselingen vergeleken met wat er op 3 november zou gaan gebeuren.

Die dag begon onheilspellend met enorme slagregens en windstoten. De Zouaven waren om 03.00 uur 's nachts uit Rome vertrokken om op te marcheren naar het bezette Mentana, een stadje van beperkt belang, noordoostelijk van Rome.

Het was een mars met zware bepakking, gekleed in hun poncho's tegen de regen en verlicht door harsfakkels in de nacht, die regelmatig uitwaaiden. Een mars om nooit te vergeten. De weg was door het water en slijk onbegaanbaar geworden zodat de gelederen uit elkaar vielen. Tegen de morgen stopten ze bij een oud verlaten klooster. Hier werd gerust, brood gegeten en koffie gezet. Het weer klaarde op en de regen maakte plaats voor de opkomende zon. Het kruik kon nu weer gebruikt worden en de geweren werden schietklaar gemaakt.

De slag

Rond en in de citadel van Mentana bevonden zich 10.500 Garibaldiïsten. Bijna een dubbel aantal als dat van de pauselijke troepen die uit 5.500 man bestonden. De bewapening van de Zouaven was duidelijk beter. Die bestond uit karabijnen die twee schoten per minuut konden afgeven. De roodhemden hadden nog oude voorladers.

De Zouaven waren Mentana nu op anderhalve kilometer genaderd. Ze bevonden zich op een weg die tussen twee bergen doorliep. De berg die het dichtst bij Mentana lag, was van boven plat en op dit plateau bevond zich een ommuurde hofstee. Een gedeelte van de berg was begroeid met kreupelhout. Vanaf deze berg kwamen de eerste schoten van de roodhemden. Het vuurcontact was nu gelegd. Verschillende commando's volgden. De ransels⁸ werden afgelegd.

Enige tientallen Zouaven stormden onder luid geschreeuw de berg op waar de schoten vandaan kwamen. Ze liepen in een spervuur vanaf de hofstee en uit het kreupel-

⁸soldatenrugzak

hout en werden weggevaagd. Nog een groter aantal maakte zich klaar voor de volgende stormloop. Ze vuurden eerst een salvo af, herlaadden en begonnen een nieuwe aanvalsgolf. Boven op de berg aangekomen kwamen ze weer zwaar onder vuur te liggen. Een paar man kon doorbreken tot vlak onder de muur van de hofstede. Daar konden ze niet beschoten worden.



Aanval van de zouaven op Mentana. Tekening Ernest Prater. Bron: wikipedia.

Bij de poort werd een gat gehakt op de hoogte van de grendel, die verschoven kon worden. De poort zwaaide open en een grote groep roodhemden kwam naar buiten op het sterk uitgedunde groepje Zouaven af. Van beneden hadden ze het gevaar gezien en stuurden nog meer Zouaven naar boven. Er volgde een gevecht van man tegen man. Sommige Zouaven hadden hun geweer omgedraaid en gebruikten het als een knots. Verschillende schedels van de roodhemden werden verbrijzeld. De volgende groep was nu boven aangekomen. Het commando ‘bajonetten op!’ volgde. De Garibaldisten zonnen, de één na de ander, doorspietst ter aarde. Het grootste gedeelte sloeg nu op de vlucht, de berg af richting Mentana.

Franse assistentie

Het Franse bataljon was Mentana via het oosten genaderd maar bleef uit het zicht

van het stadje. Ze stelden zich verdekt op met het geweer aan de voet. Over de weg en op beide hellingen naderden de Zouaven vechtend om elke boerderij en hooiberg. Soms werden ze weer teruggeslagen door een overmacht aan Garibaldisten. Door het aanslepen van een paar kanonnen werd de vijand nog zwaarder onder druk gezet. De roodhemden daarentegen hadden nu versterking gekregen uit het noorden. Maar tegen de felheid waarmee de Zouaven streeden was geen kruid gewassen.

Garibaldi begon zijn aangekomen versterkingen uit het noorden in te zetten door ze via het oosten van Mentana met een omtrekkende beweging de Zouaven in de rug aan te laten vallen. Zij wisten niet dat ze daar werden opgewacht door de Fransen. Dit Franse bataljon was met geweren uitgerust die verder droegen en sneller vuurden. Ze hadden dan ook geen enkele moeite met de vijand. De grond begon rood te kleuren van het bloed van de gevallen roodhemden. De overgebleven roodhemden trokken zich terug richting Mentana. Daar liepen ze recht in de armen van de Zouaven die met stormpas en opgezette bajonetten naderden. Het gevecht was langdurig en moorddadig maar beslissend. Duwend van achteren en stervend van voren.

De Garibaldisten werden verslagen, ondanks de versterkingen die uit Mentana nog werden aangevoerd. Toen de zon onder ging was de slag gestreden. De nacht viel. In het duister lagen vele doden zonder graf en nog meer gewonden die hulp behoefden. De volgende dag gaf Mentana zich over aan de Zouaven.

Fidei et Virtuti

Het spreekt vanzelf dat het ‘klinkende resultaat’ bij Mentana veel enthousiasme heeft gebracht in de katholieke wereld. En natuurlijk was Pius uitermate dankbaar en uitte dat door een Mentana-kruis te laten maken voor alle manschappen die aan de slag hadden deelgenomen. Het motto van dit zilveren kruis was Fidei et Virtuti: aan Trouw en Dapperheid. Wat zullen ze thuis trots geweest zijn op Evert!

Men wist toen nog niet dat in 1870

de Frans-Duitse oorlog zou uitbreken. Dit kwam de Paus slecht uit. Alle Franse troepen die de Paus steunden vertrokken. De ongelijke strijd escaleerde bij de 'Porto Pia' in Rome. De Paus werd een gevangene van het Vaticaan. De oorlog was ten einde en alle Zouaven vertrokken naar huis.

Thuis

Eenmaal thuisgekomen merkte Evert dat, weliswaar onderscheiden met het Mentana-kruis, na een verblijf in een vreemd land met andere gewoontes, het niet gemakkelijk was om de draad van het gewone leven weer op te pakken. Ook door in vreemde krijgsdienst te treden had hij het Nederlanderschap verspeeld. Het was hierdoor moeilijk om aan werk te komen en op eventuele steun van de Staat hoefde hij dus zeker niet te rekenen.

Gelukkig hoeft Evert het niet allemaal alleen te doen want in 1870 trouwt hij met de 39-jarige Petronella (Nel) van den Bergh uit Amersfoort. Als getuigen worden opgeroepen Bart van den Bergh, de broer van Petronella, Albertus en Dirk (Theodorus) Hellevoort, broers van Evert, en Willem van de Brug, een 47-jarige koopman, werkgever én goede vriend van de familie.

Evert verlaat dan het ouderlijk huis in de Spieringsteeg om samen met Nel een huis te betrekken aan de Hooglandscheweg, net buiten de Bloemendalsche Poort. Het huis ligt buiten de stadsmuur maar dicht bij de Bloemendalschestraat waar zijn broer Dirk woont en ook het ouderlijk huis is niet ver. Tevens op loopafstand van de houtwerf van Willem van de Brug.

Misschien heeft Evert daar ook wel werk gevonden net als zijn broer. Een vaste baan heeft hij vermoedelijk nooit gehad want hij wordt wisselend genoemd als timmerman, arbeider en landbouwer. En uit de boedel van zijn vader kocht Evert een weefgetouw.

Heel erg arm zullen ze niet geweest zijn want Nel was van beroep mutsenwasser. Het klinkt gek maar dit was een vakkundig

werkje. Witte mutsen werden door haar gewassen, van stijfsel voorzien, gedroogd en gestreken. En hoewel Amersfoort, voor zover bekend, nooit een typische eigen klederdracht heeft gehad werden ook hier veel mutsen gedragen.

In het jaar dat ze trouwden kregen ze een 'kerstkindje'. Op 25-12-1870 werd hun eerste kind geboren, Johannes Hellevoort. Veel Utrechtse Hellevoorten vandaag de dag stammen af van deze Johannes. De zoon van Johannes, Everardus Quirinus, erfde de onderscheidingen⁹ van Everardus, de Pauselijk Zouaaf (zijn opa), en heeft deze volgens zeggen in de Tweede Wereldoorlog moeten ruilen voor eten en brandstof.¹⁰

Nel raakte nog twee keer zwanger maar beide kinderen maakten het niet lang. Antonius Theodorus, geboren op 26-3-1872, overleed al op 11 april, nog geen drie weken oud. Zijn broertje kwam op 31-5-1874 dood op de wereld en heeft dus niet eens een naam gekregen. Enige troost voor Evert en Nel is het feit dat ze maar liefst 11 kleinkinderen kregen waarvan er zeven een gemiddelde of hoge leeftijd bereikten.

Aan het einde van de 19^e eeuw ging het steeds minder met Evert en Nel. Vanwege hun hogere leeftijd zal het moeilijker geweest zijn om aan werk te komen. Als statenloos burger had Evert geen recht op enige steun vanuit de overheid. Daarom klopte hij aan bij het Rooms Katholieke ondersteuningsfonds voor oud-Zouaven. Zijn verzoek werd gehonoreerd en ze ontvingen maandelijks drie gulden. Op 18-12-1901 overleed Petronella op 70-jarige leeftijd.

Niet lang daarna (1902) verhuisde Evert naar het R.K. Liefdehuis, een verzorgingshuis voor zieken en ouden van dagen. Een paar jaar later werd hij daar vergezeld door zijn broer Albert. Everardus stierf op 23-3-1909. Moe gestreden legde hij zijn aardse werktuigen neer. Toen hij ten grave werd gedragen is de kist bedekt met de pauselijke vlag.¹¹

⁹Het zilveren Mentana-kruis en de bronzen Bene Merenti medaille, beiden pauselijke onderscheidingen.

¹⁰Mondelinge mededeling Frans Doornwaard.

¹¹Of de pauselijke vlag echt op de kist heeft gelegen is niet met zekerheid vast te stellen maar was ooit wel de gewoonte.

Tabel: Zouaven uit Amersfoort en Hoogland

Achternaam	Voornaam	* plaats	* datum	† plaats	† datum
Agteveld, van	Jan	Hoogland	21-12-1838		
Beijer	Peter	Hoogland	18-03-1841	Rome	1868
Berg	Dominicus	Alkemade	29-03-1840	Amersfoort	19-09-1923
Bodij	Henricus J.	Tilburg	29-08-1842	Rome	21-10-1869
Brom	Wilhelmus G.	Amersfoort	02-08-1837	Amersfoort	29-03-1922
Doorn, van	Antonius	Soest	30-11-1841	Hoogland	30-09-1925
Drift, van den	Joannes ¹	Amersfoort			
Groenesteijn	Walter	Amersfoort	06-05-1842	Amersfoort	30-03-1921
Ham, van der	Wilhelmus H.	Nijmegen	20-05-1840	Nijmegen	22-12-1878
Hellevoort	Everardus	Amersfoort	26-01-1840	Amersfoort	23-03-1909
Huier	Johannes	Amersfoort	11-03-1843	Ommerschans	26-08-1883
Koenen	Hendrik	Amersfoort	03-07-1846	Civ. Castellana	01-10-1868
Koller	Jan	Amersfoort	23-04-1831	Amersfoort	21-06-1905
Kooij, van de	Cornelis	Hoogland	06-08-1850	Rotterdam	04-03-1931
Kuiper	Willem	Alkmaar	10-11-1842	Amersfoort	00-10-1915
Langerhorst	Kaspar ¹	Hoogland	18-06-1841	Amsterdam	30-09-1904
Mey, de	Cornelis G.	Maarssen	03-07-1839	Amersfoort	05-10-1895
Otte	Albertus	Amersfoort	28-02-1842	Hilversum	28-04-1897
Ouwekerk, van	Pieter	Amersfoort	05-08-1847	Uithoorn	13-03-1888
Pot	Franciscus	Amersfoort	08-03-1851	Amsterdam	19-06-1925
Ruisendaal	Jacobus	Bussum	06-03-1841	Amersfoort	23-11-1918
Schoonderbeek	Gijsbertus	Eemnes	10-02-1837	Amersfoort	26-03-1875
Schoonoord	Evert ²	Eemnes	23-10-1839	Hoogland	28-02-1929
Spijker	Cornelis P.	Amersfoort	24-05-1844	Amersfoort	29-01-1921
Splint	Willem	Laren	07-11-1826	Rome	10-09-1868
Veer, van der	Gerrit	Amersfoort	24-04-1838	Haarlemmerm.	30-06-1890
Velden, van der	Hermanus F.	Hoogland	02-12-1850		
Vrolijk	Antonie	Amersfoort	12-05-1827	Rosmalen	25-02-1872
Westhoff	Johannes	Amersfoort	07-11-1835	Montfoort	09-06-1922
Wijntjes	Nicolaas	Amersfoort	29-03-1841	Stoutenburg	03-09-1924

¹Johannes van den Drift en Kaspar Langerhorst worden alleen vermeld in Brouwers, J.W., 1870. Nederland aan Pius den Negende op den XI april 1869. Amsterdam. Geen vermelding in het register van het Zouaven Museum. ²Evert Schoonoord staat in het register van het Zouaven Museum geregistreerd als geboren te Utrecht in 1841, dit lijkt niet te kloppen.

Naschrift

Sommigen zullen in de Zouaven uit de 19^e eeuw een gelijkenis zien met de huidige 'Jihad-strijders' die naar Syrië afreizen om daar te strijden in dienst van Islamitische Staat. Toch zijn de verschillen groter dan de overeenkomsten. De katholieke gemeenschap van Nederland is eeuwenlang als tweede garnituur door het leven gegaan. Pas toen in de 19^e eeuw er meer godsdienstvrij-

heid kwam kon de katholieke cultuur zich weer in het openbaar manifesteren. Toen Paus Pius IX een oproep deed om voor hem te komen strijden, zagen veel (jonge) katholieken dit als een mogelijkheid om hun katholieke afkomst te tonen en te gaan voor het heldendom. Het aandeel katholieke helden in de vaderlandse geschiedenis was logischerwijs erg laag. Door te gaan strijden voor de Paus kreeg katholiek Nederland er ineens ruim 3000 'helden' bij.

En hoewel de meeste Zouaven hun staatsburgerschap kwijtraakten mochten zij toch terug naar huis komen. Sterker nog, koning Willem III was best trots op de Nederlandse Zouaven en verleende altijd toestemming aan deze strijders om hun Pauselijke onderscheidingen te aanvaarden en te dragen.

Wellicht het belangrijkste verschil is dat de Paus en de Kerkelijke Staat geen enkele bedreiging vormden voor Nederland en dit ook helemaal niet wilden. Dit in tegenstelling tot de aanslagen verspreid over Europa welke uit naam van Islamitische Staat worden gepleegd.

Zouaven uit Amersfoort en Hoogland

In de lokale geschiedschrijving van Amersfoort is tot op heden vrijwel geen aandacht besteed aan hen die naar Rome trokken om de Paus te verdedigen. Dit is mogelijk te wijten aan de anti-paapse sentimenten die met name begin jaren '70 van de 19^e eeuw de kop opstaken in Amersfoort. Daarnaast hebben de Amersfoortse Zouaven, voor zover bekend, zich nooit verenigd in een broederschap zoals in sommige andere steden (o.a. Tilburg, Rotterdam, Nijmegen) wel het geval was. Daarom is in dit artikel een lijst van tot dusver bekende 'Amersfoortse' Zouaven opgenomen. Een postuum

eerherstel?

In de lijst zijn opgenomen, geboren Amersfoorters alsook mannen die in Amersfoort woonden toen zij naar Rome vertrokken. Daarnaast worden ook Zouaven vermeld die hier zijn gestorven of die uit Hoogland kwamen.

Bronnen

Boer, de G.L. sr., 1994. Zouaven tussen Vecht en Eem. De Boer, Laren (NH).

Brouwers, J.W., 1870. Nederland aan Pius den Negende op den XI april 1869. Amsterdam.

Essen, van P., 1998. Voor Paus en Koning; Een korte geschiedenis van de Nederlandse zouaven, 1860–1870. Stichting Nederlands Zouavenmuseum, Oudenbosch.

Zaal, Wim, 1980. De vuist van de paus; De Nederlandse zouaven en het einde van de Kerkelijke Staat 1860–1870. Wetenschappelijke uitgeverij, Amsterdam.

Privé collectie Joris J. Hellevoort

Archief Vereniging Hellevoort

Archiefzeeland.nl

Kranten.delpher.nl

Utrechtsarchief.nl

Wiewaswie.nl

Zouavenmuseum.nl – Register Nederlandse Zouaven

De zouaaf: Lambertus Frankefort

door Freja Schuitemaker-Frankefort

Mijn overgrootvader Lambertus (27-12-1845 's-Gravendeel (ZH) – 26-4-1934 's-Hertogenbosch (NB)) is de zoon van Willem Frankefort en Cornelia Anna Borsje.

Frankefort / Frankefort

Op de geboorteakte van Lambertus schreef de ambtenaar dat Willem Frankefort aangifte kwam doen van zijn zoon. Zelf ondertekent Willem de akte met Frankefort.

Op 3 januari 1867 ontvangt Lambertus van de burgemeester van Boxmeer, waar hij toen woonachtig was, een *Binnenlandsch paspoort*.

Het *Feuille d'enrôlement pour deux ans* wordt op 7 januari 1867 in Brussel opge-

maakt. Het No. d'ordre is 1556.

Op 13 januari 1867 is hij in Rome en ontvangt een zakboekje met als inschrijvingsnummer 3469. Het formaat van het boekje is 13x18 cm en de tekst is geheel in het Italiaans. Dit boekje is nog in mijn bezit. Zie foto. Hierin staat zijn geboorteplaats vermeld als zijnde La Haye. Tja: hoe vertaal je 's-Gravendeel in het Frans? In het boekje is o.a. vermeld dat hij heeft deelgenomen aan de slag bij Mentana en hier een medaille voor heeft ontvangen.

Lambertus blijft twee jaar in dienst en keert dan weer terug naar Nederland. Hij neemt zijn beroep van sigarenmaker weer

op. Op 6 mei 1874 huwt hij met Maria Catharina van den Bergh in 's-Hertogenbosch. Uit dit huwelijk worden twee zoons geboren, waaronder mijn grootvader.



Lambertus Frankfort

N.B. Voor zover ons bekend is Maria Catharina van den Bergh geen familie van Petronella van den Bergh gehuwd met de zouaaf Everardus Hellevoort uit Amersfoort.

Lambertus staat op een Portret van Bossche Zouavenvereniging Fidei et Virtuti et Bene Merenti (Zouavenbroederschap 's-Hertogenbosch). Dit bevindt zich in het Zouavenmuseum van Oudenbosch.

MODELLO N. 42.
 Articolo 138 del regolamento
 18 settembre 1858.

Questo libretto dovrà essere coperto da un foglio di cartapepera sopra il quale sono riportati la indicazione del corpo, il cognome e nome dell'uomo, ed il suo numero di matricola.

LIBRETTO D'UOMO DI TRUPPA

Indicare il corpo } *Reggimento Nuovo*

Il presente LIBRETTO contenente quarantotto pagine appartiene a

Cognome scritto in carattere rotondo } *Frankfort*

Nome *Lamberte*

Inscritto in matricola sotto il N. *3469*
 A *Roma* il *13 gennaio* 18 *67*.

IL TENENTE COLONNELLO (1)

BATTAGLIONE	NUMERO della compagnia	NUMERO DEL CONTROLLO ANNUALE NEL						
		1867	18	1868	1869	18	18	18
<i>2</i>	<i>6</i>	<i>76</i>	<i>283</i>	<i>785</i>	<i>129</i>			

(1) In mancanza del tenente colonnello, indicare la qualità del firmatario che ne fa le veci.

PER LA FANTERIA 1

Het zakboekje van Lambertus Frankfort

Differentiatie lidmaatschap

door Arie van Herk

Veel leden wensen te kunnen kiezen uit verschillende vormen van een lidmaatschap. Het honoreren van deze wens lijkt dichterbij te komen. Het hoofdbestuur heeft een voorstel voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 22 april a.s. om met ingang van 2018 te kunnen kiezen uit een digitale uitvoering van Gens Nostra of een gedrukte uitvoering. Hierdoor ontstaan er twee tarieven in lidmaatschap, €37 bij digitale be-

schikbaarstelling van Gens Nostra en €46 voor de huidige situatie, een gedrukte uitvoering. Als dit voorstel wordt vastgesteld dient er nog veel werk verzet te worden in het inventariseren van keuzen die u maakt en het verwerken van deze keuzen in de denadministratie.

Als deze variant wordt ingevoerd dient het ook als leertraject om na 2018 mogelijk nog meer differentiatie aan te bieden.

Beknopt verslag Afdelingsledenvergadering (ALV) van 6 april jl.

door Arie van Herk

De afdelingsledenvergadering werd bezocht door 29 leden (incl. bestuur). De voorjaarsvergadering staat, naast het vaststellen van het verslag van de vorige vergadering, in het teken van het vaststellen van het secretarieel en financieel jaarverslag van de afdeling. Beide worden goedgekeurd. De kascontrolecommissie bestaande uit de heren Offereins en Dijs heeft vastgesteld dat de uitgaven over 2016 doelmatig en rechtmatig, in overeenstemming met de begroting, zijn gedaan. Op basis van deze verklaring wordt het financiële jaarverslag 2016 goedgekeurd. De heren Offereins en Dijs stellen de vergadering voor het afdelingsbestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid in 2016 en de penningmeester voor het beheer van de financiële administratie. De vergadering verleent de voorgestelde decharge. Beide heren zijn niet herbenoembaar en het bestuur stelt voor ze te bedanken voor hun activiteiten. De heren Noordhuis en Polderman stellen zich kandidaat en worden benoemd als lid van de kascontrolecommissie 2017.



De jubilarissen mw. Sickmann en dhr. Polderman met Willem van Maren. Foto Freja Schuitemaker-Frankefort.

Binnen de afdeling hebben we vier personen die 40 jaar lid zijn van de NGV. Het betreft mw. Sickmann en de heren Van Gemund, Van Kregten en Polderman. Aanwe-

zig zijn mw. Sickmann en dhr. Polderman. Zij ontvangen met woorden van dank een oorkonde en een boeket bloemen. De heren Van Gemund en Van Kregten ontvangen deze attentie op hun huisadres.

Voorzitter Van Maren is statutair aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Dhr. Dijs heeft zich aangemeld als belangstellende en recent een bestuursvergadering bijgewoond. In deze vergadering heeft hij zich kandidaat gesteld. Er zijn geen andere aanmeldingen binnengekomen en het bestuur stelt voor dhr. P. (Peter) Dijs te benoemen als voorzitter. De vergadering stemt met applaus in met dit voorstel en hiermee hebben we een nieuwe voorzitter.



De gaande man (links) en de komende man (rechts).

Foto Freja Schuitemaker-Frankefort.

Dhr. Van Veen richt enkele woorden tot de scheidende voorzitter Willem van Maren. Vanaf 1999 is Willem voorzitter, vijf keer was hij herkiesbaar en nu na 18 jaar nemen we afscheid. Hij heeft twaalf andere personen meegemaakt in het afdelingsbestuur, drie verschillende secretarissen, drie organisatoren van de lezingen, vijf algemene bestuursleden en één penningmeester. Willem was de persoon die de afdelingsbijeenkomsten opende en sloot, en die optrad als afgevaardigde van de afdeling in de Algemene Vergadering. Het bestuur vergadert beurtelings bij bestuursleden thuis, dus ook

bij Willem. Van de Algemene Vergaderingen maakte hij altijd een persoonlijk subjectief verslag als impressie voor zijn medebestuurleden. We zullen Willem missen als voorzitter, maar we zullen hem zeker nog wel zien op onze afdelingsbijeenkomsten. Willem, bedankt voor je inzet al deze jaren voor de NGV! Het ga je goed.

Dhr. Dijs neemt het voorzitterschap van de vergadering over. De heer Van Veen en hijzelf zijn beschikbaar als afgevaardigde, respectievelijk plaatsvervangend afgevaardigde naar de Algemene Vergadering van de NGV. De vergadering stemt hiermee in.

Dhr. Van Maren geeft een toelichting op de stukken van de Algemene Vergadering (AV) van 22 april a.s.:

- Het secretariaal en financieel jaarverslag van de NGV over 2016 zijn helder opgesteld. De afgevaardigde krijgt mandaat om met beide documenten in te stemmen.
- Een werkgroep contributiesysteem heeft diverse varianten voor een differentiatie in lidmaatschap onderzocht, uitgaande van een basisbedrag met een mogelijkheid voor het afnemen van extra modules, b.v. elektronische of gedrukte periodieken. Helaas is de ledenadministratie niet tijdig om te bouwen naar de voorgestelde varianten en wordt voor 2018 gestart met de keuze basislidmaatschap met digitale Gens Nostra voor € 37,- of een variant met een gedrukte Gens Nostra voor € 46,-. De afgevaardigde krijgt mandaat om met

beide varianten in te stemmen.

- In het hoofdbestuur is voorzitter Van Gestel statutair aftredend en niet herkiesbaar. Het hoofdbestuur stelt voor dhr. De Bruin, thans HB-lid, te benoemen als voorzitter. Mw. Plat is statutair aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Dhr. Boeren is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar. Dhr. Hooijer legt zijn functie in het HB neer. De afgevaardigde krijgt mandaat om in te stemmen met de benoeming van Dhr. De Bruin als voorzitter en dhr. Boeren als HB-lid.

Dhr. Van Maren bedankt de aanwezigen voor de afgegeven mandaten aan de (plv.) afgevaardigde om bovengenoemde onderwerpen in die lijn te steunen. Verder spreekt hij zijn dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen in de periode dat hij voorzitter van de afdeling was.

Voorzitter Dijs meldt de komende vacature van secretaris van de afdeling. Dhr. Van Herk wil komende maanden zijn taak overdragen aan een opvolger die dan in de ALV van het najaar benoemd kan worden. Dhr. Van Herk geeft aan dat het niet veel tijd kost. Hij stopt omdat zijn functie als secretaris in het hoofdbestuur steeds meer tijd van hem vraagt.

Er zijn geen punten voor de rondvraag, waarna voorzitter Dijs de vergadering sluit.

Na een korte pauze wordt de avond vervolgd met een lezing van mevrouw Annelies van Bronswijk over *Haar familie, een rechte vrouwelijke lijn*.

Vactures

door Arie van Herk

In het afdelingsbestuur komt in het najaar een vacature voor de functie van secretaris. Arie van Herk wil komende maanden zijn taak overdragen aan een opvolger die dan in de ALV van het najaar benoemd kan worden. De taak omvat het, in overleg met de voorzitter, organiseren van twee afdelingsledenvergaderingen en vier bestuursvergaderingen.

Deze taak kost niet veel tijd. Arie van Herk stopt hiermee omdat zijn functie als secretaris in het hoofdbestuur steeds meer tijd van hem vraagt. Heeft u belangstelling dan kunt u zich melden bij voorzitter Dijs of bij secretaris Van Herk.

Ook in de redactie van ons afdelingsblad ontstaat een vacature. Met dezelfde achtergrond om tijd vrij te maken voor het hoofd-

bestuur stopt Arie als hoofdredacteur. Thijs van Veen neemt deze taak over en hierdoor ontstaat een vacature van redacteur. De voorbereiding van het samenstellen van een blad verloopt via e-mailcontact. Per nummer komen we één keer in een redactievergadering bijeen. De sfeer is goed en leerzaam. Het draagt zeker bij in het inzicht hoe

je eigen genealogisch onderzoek uiteindelijk kan omzetten in het samenstellen van teksten voor familiegeschiedenis. Dit laatste vraagt om ervaring in opbouw en structuur in tekstschrijven.

Heeft u belangstelling om in de redactie plaats te nemen dan kunt u zich melden bij Thijs of bij Arie.

Ledenbestand

Overleden:

Dhr. P.L. Bakker, Wageningen
Dhr. G. Smit, Hoevelaken

Nieuw lid:

Dhr. S.J. Fokkema, Hoevelaken
Dhr. H. van de Streek, Amersfoort
Dhr. R. Uppelschoten, Den Bosch

Nieuwe administratieve inschrijving:

Mw. L. van der Hagen, Ede

Verhuisd naar andere afdeling:

Dhr. G.J. Kuijk, Lochem

Opzegging:

Dhr. J.W. Bolkenbaas, Ede
Dhr. J.V. Buil, Hoevelaken

Dhr. Th.G.J.M. van de Burgt, Amersfoort
Mw. H.J. Dekker, Leusden
Dhr. J. van Eck, Bennekom
Dhr. G.A. van Es, Utrecht
Dhr. B.S. Gijsberts, Raalte
Mw. E.E. van Harten-van Seventer, Soest
Mw. M.E. van der Heijden, Harderwijk
Dhr. H.J. ter Hoeve, Harderwijk
Dhr. H.W.K. Kasperen, Zeist
Dhr. P. Koulen, Leusden
Dhr. B. Meijer, Amersfoort
Dhr. T.G. van Niekerk, Amersfoort
Dhr. C.M. van Rooij, Amersfoort
Dhr. J. Schneider, Driebergen
Dhr. R.W.A. Treuren, Ederveen
Dhr. J.A. Uitenbogaart, Amersfoort
Mw. G.W.F. Wiertz-Lintmeijer, Leusden

Genealogie en vakantie

Het volgende nummer van dit periodiek zal verschijnen in september. Dus *na de grote vakantie*. Gaat u op vakantie? Besteedt u in uw vakantie aandacht aan uw genealogie hobby? Gaat u, in Frankrijk, Duitsland, Nederland of waar dan ook, op bezoek bij verre familie, naar een grafsteen kijken, op zoek naar het huis van uw voorouders, of een archief bezoeken? Dan vragen wij u of u uw ervaringen met alle le-

zers wilt delen. Wilt u uw belevenissen in een kort (iets langer mag ook!) verhaal opschrijven? Wilt u uw tekst vóór 1-8-2017 sturen naar redactie@amersfoortengy.nl? Bij voorbaat onze hartelijke dank, mede namens alle lezers van dit blad. Dan kunnen we met z'n allen een beetje nagenieten van de vakantie. Uw artikel mag uiteraard ook gaan over een ervaring in een eerdere vakantie.

Inhoudsopgave

Ten geleide	21
Colofon	21
Lezingen & Activiteiten	22
Van uw (vorige) voorzitter	23
Willem van Maren treedt af als afdelingsvoorzitter	24
Van uw (nieuwe) voorzitter	24
FamilySearch	25
Genealogie en internet	26
Zouaven	28
Haar familie, een rechte vrouwelijke lijn	30
Aan Trouw en Dapperheid	31
De zouaaf: Lambertus Frankefort	36
Differentiatie lidmaatschap	37
Beknopt verslag Afdelingsledenvergadering (ALV) van 6 april jl.	38
Vactures	39
Ledenbestand	40
Genealogie en vakantie	40

