

Impressie van de bijeenkomst van de afdeling Rijnland/Kennemerland van de NGV op 21 maart 2023 in centrum De Schakel in Haarlem; kennismaking en werkavond van en voor leden.

Ab Stikkelorum opent: Vanavond houden we een speciale bijeenkomst. De afdelingen Rijnland en Kennemerland zijn recentelijk samen gegaan. Vanavond zijn vooral de leden van de oude afdeling Kennemerland uitgenodigd. Het gaat deze avond met name om het maken van nadere kennismaking met elkaar. En nadenken over de toekomst. Welke activiteiten zijn gewenst en zijn er vrijwilligers om deze werkzaamheden uit te voeren?



Begonnen wordt met een voorstelronde van het bestuur van de afdeling. Het is het “oude” bestuur van de afdeling Rijnland, die dat nu ook is voor de nieuwe afdeling die is uitgebreid met Kennemerland. Vervolgens stellen Ab Stikkelorum, Rob van der Kruk (nieuw lid en beoogd secretaris om Rob van der Hulst op te volgen), Ank Poland, Cees Jan van den Hoek, Mauring Roest, Sytske Visscher en Jan Leeuwenhoek zich voor o.a. met vermelding van hun rol in het bestuur.

Cees Jan licht toe wat we vanavond gaan doen. We gaan met elkaar in gesprek over hoe we onze hobby beleven. Hoe zijn we ertoe gekomen, wat vinden we er leuk aan en waar richten we ons specifiek op? Ieder heeft van Ank een gekleurd kaartje gekregen met een nummer erop. We hebben twee rondes van circa een half uur. In de eerste ronde gaan de mensen die hetzelfde nummer hebben bij elkaar aan een tafel zitten. Na de pauze gaan vervolgens alle mensen die dezelfde kleur hebben bij elkaar om een tafel zitten. Een lid van het bestuur is gespreksleider. De bedoeling is dat ieder in circa 5 minuten iets vertelt over het eigen onderzoek en dat elkaars ervaringen worden gedeeld. Ben je een beginner en heb je vooral veel vragen. Of heb je al veel ervaring en kan je ervaringen delen, bijv. het noemen van leuke vondsten.

Om de gesprekken te helpen is op elke tafel een A-4 neergelegd met mogelijke vragen die je zou kunnen beantwoorden.

Vervolgens begint de eerste ronde van een half uur. Na afloop wordt per tafel een korte impressie gegeven van de discussies. Het waren levendige discussies. Het blijkt dat er heel verschillende triggers waren om te starten met genealogisch onderzoek. Een foto van een persoon waarover niet gesproken werd, die vragen oproep, een belangrijke gebeurtenis zoals het verlenen van de Willems-orde, het besef eigenlijk niets te weten van een van jouw grootouders; het begin kon van alles zijn.



De meesten zijn vervolgens veel breder gaan onderzoeken dan de concrete aanleiding was. Velen zijn al jaren door de hobby gegrepen en zijn zowel met genealogieën/parentelen als met de kwartierstaat bezig. Er worden ook tips aan elkaar gegeven. Bijvoorbeeld niet vergeten om oude familieleden te interviewen als je begint met familieonderzoek. En het vragen wie er op oude foto's staan. Leuke vondsten die in onderzoeken zijn gedaan worden ook gedeeld.

Na de pauze wordt de tweede ronde gehouden die even levendig was als de eerste. Ieder maakt zo nader kennis met circa 8 andere leden van de vereniging.

Na afloop van deze twee rondes wordt gereflecteerd op de huidige situatie in Kennemerland en wordt naar de toekomst gekeken. Verschillende leden vertellen over het belangrijke Noord-Hollands Archief (NHA) in Haarlem en over wat goed gaat en wat beter zou kunnen.

Ab stelt voor dat hij een kennismakingsgesprek met verantwoordelijken bij het NHA gaat houden om te verkennen wat we wederzijds voor elkaar kunnen betekenen. Hij vraagt of een of twee mensen met hem mee willen gaan.

Een ander punt dat besproken wordt is het genealogisch spreekuur. Er blijkt behoefte aan te bestaan om dit weer van op te starten. Dat zou het beste kunnen op de derde zaterdag van de maand wanneer het NHA open is. Bijvoorbeeld van 10.30-12.30 zoals het ook in Leiderdorp gebeurt. Ab vraagt wie bereid zou zijn om periodiek deel te nemen aan zo'n spreekuur. Enkele leden geven zich op bij Ank. Ook zijn enkele personen die het spreekuur geven in Leiderdorp bereid zo nu en dan aan te haken in Haarlem.

Ab is blij met de belangstelling en we komen er als bestuur op terug wanneer we kunnen starten.

Ab sluit af: vanavond was er veel enthousiasme over onze hobby en veel uitwisseling van gedachten. Dat is verheugend en smaakt naar meer! Hij wenst ieder een goede thuiskomst.