

Afz. NGV afd. Utrecht
Vogelaarsweide 3
3437 DD Nieuwegein



TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas

Stichtse Heraut

Tijdschrift van de NGV afdeling Utrecht



De STICHTSE HERAUT verschijnt in februari, april, augustus en november.
ISSN nummer 2542-4076

Bijdragen voor het volgende nummer, zo mogelijk met een illustratie, worden gaarne ingewacht één maand voor verschijning (liefst per e-mail).

Voor niet ondertekende artikelen is de redactie verantwoordelijk.

Overname van artikelen is toegestaan mits de bron vermeld wordt.

De STICHTSE HERAUT wordt verspreid naar alle leden van de NGV afd. Utrecht. Zij die geen lid zijn van de NGV, kunnen zich op de STICHTSE HERAUT abonneren tegen betaling van € 11,00 per jaar. Opgave bij de penningmeester (adres z.o.z.).

NGV afd. UTRECHT (regio Woerden > Wijk bij Duurstede en Ronde Venen > Vianen)

Afdelingsavonden: elke 2e woensdag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden (verdere informatie op de binnenzijde van de omslag).

Website: <https://ngv.nl/>

Voor afdelingsnieuws: registreer u op <https://ontdekkjouwverhaal.nl/registration/>

Voor adreswijzigingen en informatie over het lidmaatschap van de NGV gelieve u zich te wenden tot: NGV, Postbus 50, 3980 CB Bunnik, of per e-mail: info@ngv.nl.



34^e Jaargang,
Nummer 1
Februari 2022


ngv
Nederlandse
Genealogische
Vereniging

UIT ONZE AFDELING

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden in de regel plaats op de tweede woensdag van de maand in principe in de zaal achter de Tuindorpkerk of in de grote kerkzaal, Prof. Suringarlaan 1 te Utrecht, tenzij anders aangegeven.

De lezingen vangen aan om **20.00 uur. Op 13 april de ALV om 19.30 uur.**

Woensdag 9 februari 2022 zal Jos Grimmelikhuizen spreken over "Wie schrijft die blijft" Hij zal vertellen over het schrijven van een familiegeschiedenis. Zie voor de toelichting bladz. 4.

Woensdag 9 maart 2022 zal het WO2 project van het Utrechts Archief gepresenteerd worden door archiefmedewerkers Joyce Pennings, Rick Companje en Kathleen Verdult, over hieraan gerelateerde bronnen. Zie verder bladz.5.

Woensdag 13 april 2022 vindt de Afdelingsledenvergadering plaats.

Aanvang: 19.30 uur. Daarna houdt Yvonne Jansen- Linse een lezing met als titel Van Stand naar steeg, over aan elkaar verwante bewoners in de Payenborchsteeg in Utrecht gedurende 300 jaar.

Woensdag 11 mei 2022 vertelt Bastiaan Staffhorst over de Utrechtse winkeliersfamilie Staffhorst: het Utrechtse Drankenbedrijf sinds 1831. Zie voor de toelichting de Stichtse Heraut 2021 nr. 4 op bladz. 82.

Zie voor de toelichtingen op de lezingen ook de agenda op de website van de NGV, afdeling Utrecht <https://ngvnieuws.nl/> of op Facebook <https://www.facebook.com/ngv.utr/>

De personen afgebeeld op de omslag vormen 4 generaties:
Jansje Margaretha Jansen – van Belkum (1908-2002),
Michiel Pop (1970), Margreeth Pop- Jansen (1942), Solène Pop
(2001)

Adressen Afdelingsbestuur NGV afd. Utrecht

Voorzitter waarnemend:

Mevr. Y.A. Jansen- Linse, Park Arenberg 14, 3731 ES

De Bilt, tel. 030-2201049, e-mail: yalinse@planet.nl

Secretaris: Mevr. M.Y.A. Lambermont, Vogelaarsweide 3, 3437 DD

Nieuwegein, tel. 030-6048079, e-mail: secretaris-utr@ngv.nl

Penningmeester: vacature

Leden: Dhr. J. Ritsema van Eck, Prof. van Bemmelenlaan 3, 3571 EK

Utrecht, tel. 06 1275 4781, e-mail evenementen-utr@ngv.nl

Afdelingsafgevaardigden: Y.A.Jansen-Linse, zie boven.

Overige functionarissen:

Bibliotheek: vacature

PR (public relations): Mevr. Y. A. Jansen-Linse (adres: zie boven)

Redactie Stichtse Heraut:

Mevr. Y.A. Jansen-Linse, Mevr. M.Y.A. Lambermont (adres: zie boven),

Dhr. R. van der Hof, e-mail: rob@vanderhof.nl

Contactpersonen van de werkgroepen:

Genealogische informatie: Yvonne Jansen- Linse, yalinse@planet.nl

Genealogisch computergebruik: vacature

Lezingen: Jan Ritsema van Eck, zie boven

Webmaster: Dhr. Roel Hagen, e-mail: hagro01@hotmail.com

VAN DE REDACTIE



Dankzij bijdragen van leden is deze Heraut, de eerste van 2022, goed gevuld, een goede start van dit jaar! Door de omvang van deze verhalen en de erbij behorende afbeeldingen is het een gevarieerd nummer geworden. Ook het namenregister over 2021 is opgenomen. De redactie dankt een ieder die heeft meegewerkt aan deze Heraut! Gaat u door met het toezenden van uw stukjes? We plaatsen ze graag, ervaringen en vondsten van leden op genealogisch gebied vormen tenslotte de essentie van het afdelingsblad. In de nu opgenomen bijdrages wordt verteld hoe men aan specifieke informatie is gekomen in deze tijd, namelijk door onderzoek praktisch in zijn geheel via het internet te doen. Zo kan men thuis wel heel veel vinden, zodat er op veel vragen rond genealogie en met name over de persoonlijke levenswandel en geschiedenis van voorouders antwoorden kunnen worden gevonden. En daardoor wordt het beeld van een persoon ingekleurd, hij/zij krijgt een contour.

Het interessante is dat er veel ontdekt kan worden in de tijd zelf: wat speelde er toen, wat betekende een bepaalde gebeurtenis, wat is de historische achtergrond van gevonden data, documenten, foto's?

Nu dit jaar het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht wordt herdacht, speelt ook de vraag: hoe zouden de inwoners eerdere herdenkingen hebben beleefd? Toen Utrecht 550 jaar stadsrechten had, was dat in 1672, het rampjaar. En zo zal er ongetwijfeld meer te vinden zijn over de wijze van herdenken en vieren, steeds weer beleefd door andere Utrechtse inwoners. En over die inwoners lezen we graag! Uw stukjes blijven welkom, een cirkeldiagram of een kwartierblad in het midden eveneens.

Wij wensen u veel plezier met dit nummer!

*Kopij voor de Stichtse Heraut nr.2, april 2022 graag insturen
vóór maandag 14 maart 2022 naar het redactieadres yalinse@planet.nl*

VAN HET BESTUUR

Ook via deze Stichtse Heraut wenst het bestuur alle leden en lezers een goed en vooral gezond 2022. Op de eerste afdelingsbijeenkomst hebben we de deelnemers het beste toegewenst. Dat gebeurde online met meer dan 60 enthousiaste mensen, hetgeen veel meer is dan in het zaaltje mogelijk is. We zullen ook in de toekomst dit medium gebruiken, al kijken we natuurlijk ook

reikhalzend uit naar de bijeenkomsten waar we elkaar lieflijk kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. We bekijken per keer of er gebruik kan worden gemaakt van een zaal of een video-bijeenkomst of dat beide tegelijk mogelijk zijn. Enkele vrijwilligers hebben aangegeven te willen stoppen met (een deel van) hun taak.

We onderzoeken de mogelijkheid om op 12 maart een informatie- en contactochtend voor nieuwe leden te houden. Over de invulling zullen we u op de hoogte houden en suggesties zijn welkom. Hebt u ervaring op **PR-gebied**: doe mee met de voorbereiding en meldt u aan dan blijft deze functie vervuld.

Het **Voorouderspreekuur** kan nu nog niet in Het Utrechts Archief gehouden worden, maar zodra die mogelijkheid wel bestaat, dan starten we daar ook weer mee. Wilt u uw kennis en/of ervaring met stamboomonderzoek delen met anderen om hen te helpen verder te komen? De groep enthousiaste vrijwilligers, die eens per maand het spreekuur bemensen, zoekt uitbreiding.

Over kopij voor de Stichtse Heraut heeft de redactie geen klagen en hoopt dat u kopij blijft insturen. Vier maal per jaar verschijnt ons blad en is telkens plezierig om samen te stellen. Aarzel niet om een stap te zetten en deel uit te maken van de **redactie**. Ook voor het **plakken** van de adres-etiketten en **naar de post brengen** van de Stichtse Heraut, ontstaat binnenkort een vacature.

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken met de bijeenkomsten willen we ook online gebruik blijven maken van Jitsi. Deze videobijeenkomsten voorzien in een behoefte, maar **technische ondersteuning** zou zeer welkom zijn. Ook onze **afdelingswebmaster** zoekt een opvolger om ons nieuws op de website van de NGV te plaatsen.

De organisatie van de NGV is landelijk gezien veranderd en de financiën zijn centraal geregeld. De **afdelingsbudgethouder** (nieuwe functie) hoeft daardoor alleen de afdelingsfinanciën in de gaten te houden. Als u affiniteit hebt met cijfertjes en bedragen dan bent u degene die het bestuur zoekt en graag welkom heet.

'Voor elck wat wils' was een kreet van vroeger, maar is nog steeds van toepassing. Ieder die zijn talenten wil gebruiken, kan een steentje bijdragen aan afdelingsactiviteiten. Met zijn allen samen lukt het vast en zeker om een bloeiende afdeling Utrecht van de NGV te zijn, maar om dat ook te blijven hebben wij uw medewerking heel hard nodig. *Het voortbestaan van onze afdeling hangt af of deze vacatures door u vervuld worden.*

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, laat het ons weten!
yalinse@planet.nl

AFDELINGSNIEUWS

Nieuwe leden

Mw. C.Y. Peerdeman Utrecht
Dhr. J.L. van Emmerik Bilthoven

Nieuwe leden stellen zich voor.

Jos van Emmerik, e-mail: josephus@xs4all.nl

Ik ben een nieuw lid en kreeg de vraag voorgelegd mij voor te stellen door te vertellen hoe ik tot genealogie gekomen bent en waarnaar ik onderzoek doe. Eigenlijk komt dat vooral door mijn huidige partner die met enkele zussen al langer bezig is met hun stamboom. Hun oudst bekende voorvader (Londen,1698) was een Engelsman (John Worrell) die via de VOC in Nederland is gekomen en als havenmeester in Middelburg heeft gewerkt. Ook enkele nakomelingen hebben bij de VOC gewerkt als zeeman. Daarop ben ik in mijn eigen geschiedenis gedoken (Van Emmerik). Een blauwe maandag heeft mijn vader een begin gemaakt, zowel van hem als van mijn moeder. Maar dat was nog in het tijdperk van opvragen bij afdelingen Bevolking e.d. Al vrij snel kwam ik in contact met een 'neef' (mijn overgrootvader is zijn bet-overgrootvader) die al een hele uitgebreide genealogie heeft opgebouwd. De stamvader Van Emmerik, zou in of omstreeks 1580 in Liempde zijn geboren. De lijn van de moeder van mijn vader (Reuser) is in die stamboom niet echt gevolgd, maar daar heb ik al wel veel over kunnen vinden (tot 1659). Aan mijn moeders kant loopt de lijn van haar vader (Bos) vrij spoedig vast. Haar grootvader was een kind van een ongehuwde moeder (Petronella Bos, Hilversum 1839-1925), vader onbekend. Wel kan die lijn (Bos) via haar vader verder worden gevolgd en kom je in de omgeving van Nijkerk terecht. De moeder van mijn moeder heet Van der Veen en haar vader, Rein Lippes van der Veen is in 1852 in Lemmer geboren. Zijn grootvader, Lippe Gerbens van der Veen heeft in 1811 de naam Van der Veen aangenomen (Franse tijd) en zou in 1743 in Rottevalle (Friesland) zijn geboren, hij is in Lemmer getrouwd (volgens een andere bron zou hij in Lemmer zijn geboren). Daar (in Rottevalle, dan wel Lemmer)) loopt het spoor tot nu toe dood. Rein Lippes van der Veen is in 1880 in Haarlem getrouwd met Pietertje Steijl (1857-1933) die in Nieuwenhoorn was geboren, op het vroegere eiland Voorne. De lijn Steijl kan tot 1610 worden gevolgd.

Zelf heb ik op enig moment een abonnement op MyHeritage genomen en ben daarmee aan de slag gegaan. Na enige tijd heb ik daar ook gegevens in opgenomen van de stamboom van de moeder van mijn vader (dus een van de vier oma's), van mijn partner, en nog weer later die van de moeder van mijn kinderen en die van de vrouw van mijn overleden jongere broer.

Wat ik eigenlijk het leukste vind is de geschiedenis er omheen. Je gaat je afvragen wat er op bepaalde momenten in een bepaalde streek is gebeurd, van welke gebeurtenissen bepaalde personen deelgenoot of tijdgenoot zijn geweest. Dat prikkelt ook je fantasie. In mijn familie (19e eeuw) hebben de Spoorwegen gezorgd voor sociale mobiliteit, bijvoorbeeld. Ik heb ook een DNA onderzoek laten doen en dat roept ook interessante vragen op. Je stuit ook op enkele raadselen. Een lijn die je niet verder kunt volgen bijvoorbeeld omdat de vader onbekend is (maar waarschijnlijk wel heeft gezorgd voor een pluk Spaans DNA), of omdat verdere gegevens (vooralsnog) ontbreken. Bijna 60% Scandinavisch DNA, maar nog geen directe verbinding gevonden. Het is verslavend!

Toelichting lezing 9 februari 2022 'Wie schrijft die blijft'

over het schrijven van een familiegeschiedenis, *door Jos Grimmelikhuizen*

De indruk zou kunnen bestaan dat familiegeschiedenis een moderne eigentijdse vorm voor een genealogische publicatie is, maar schijn bedriegt. Al in 1983 publiceerde het ere-lid van onze NGV, meneer Hamers uit Nijmegen de brochure "Van ordening tot familiegeschiedenis" en hield hij lezingen over dat onderwerp. Vanwaar dan toch de steeds weerkerende belangstelling? Zou het schrijven van een familiegeschiedenis echt zo'n mega-klus zijn waar iedere genealoog wel eens over denkt, maar slechts een enkeling zich aan waagt?

In zijn presentatie zal de spreker laten zien dat 'familiegeschiedenis' geen eenduidig begrip is en dat genealogen veel keuzemogelijkheden hebben om hun geschiedenis vorm te geven. Wel is het zo dat iedere keuze consequenties heeft voor het onderzoek dat aan het schrijfwerk vooraf moet gaan en voor de vorm die de publicatie zal gaan aannemen. Aan de hand van voorbeelden uit de NGV-bibliotheek de afdelingsbibliotheek en zijn eigen boekenkast zal Jos Grimmelikhuizen laten zien wat anderen van hun familiegeschiedenis hebben gemaakt. Voorbeelden om na te volgen of juist niet.

De kern van zijn betoog vormt een stappenplan dat de spreker zijn toehoorders zal voorleggen en zal toelichten. Een plan dat door iedereen naar behoefte en mogelijkheden kan worden gedetailleerd. Een plan ook waarvan men, zo men dat wil, onderdelen kan toevoegen, schrappen of vervangen. Tot slot heeft dhr. Grimmelikhuizen nog een twaalfstal tips, voor wie met het schrijven van een familie-geschiedenis wil beginnen. Tips die mogelijk ook bruikbaar zijn voor wie al een flink deel van het manuscript gereed heeft.

Toelichting lezing 9 maart: WO2-project van Het Utrechts Archief

Na een kort overzicht van voor genealogen interessante projecten bij Het Utrechts Archief, gaan Rick Companje, Joyce Pennings en Kathleen Verdult de rest van de avond verder in op het WO2 project. Zo'n bijna 60 meter aan WO2 gerelateerde bronnen zijn of worden nog gedigitaliseerd en deels ontsloten op persoonsnamen en locaties. Bronnen zoals inkwartieringsbiljetten van Duitse militairen, gevangenisregisters van het Wolvenplein en de Gansstraat, aanmeldingsformulieren van het Entertainment Committee: het is maar een kleine greep van bronnen die in 2021 en 2022 onder handen worden genomen door vrijwilligers. Wat daar allemaal bij komt kijken op het gebied van privacy, nieuwe technieken zoals Artificial Intelligence en het matchen van gevonden data met databestanden van overleden personen, doen deze drie medewerkers van HUA – onder wie een creative coder - graag voor u uit de doeken.

3 Verslagen tienminutenpraatjes 10 november 2021

door Marijke Lambermont

Voer voor psychologen: Botto Wiglius Schultetus Aenee

door Hetty Venema.

In de familie Venema is er één persoon waar niemand het over wil hebben en dat is Botto Schultetus Aenee (1844-1906). Het is zelfs zo erg dat ene Botto in de familie zijn voornaam officieel heeft laten veranderen in Otto.

Botto en zijn tweelingzusje Clara Catharina zijn geboren in Sint Jacobiparochie op 31 augustus 1844 als kinderen van Wiglius Schultetus Aenee, huisarts, en Lydia Reijntjes. Botto studeerde letteren en medicijnen in Leiden en werd huisarts, gespecialiseerd in huidziekten, in Noordwijk en in Den Haag. Clara trouwde een huisarts uit Sappemeer, Jan Azings Venema. Zij zijn de overgrootouders van mijn man Bert Venema.

Op Oudejaarsavond 1888 schreef vader Wiglius aan Clara: “... En nu nog iets mijn beste Clara, er bestaat enige spanning tussen uw broer en u, dat moet met het nieuwe jaar ophouden. Botto is dan weliswaar wat ‘bar’ maar heeft een goed hart.” Nieuwsgierig geworden naar Botto vond ik via Delpher aardig wat krantenartikelen om door te nemen. Daar werd ik eerlijk gezegd niet zo vrolijk van. Niet van het aantal, wel van de inhoud van de artikelen. Botto vond namelijk van alles wel **iets**. En dat **iets** zette hij graag met zijn argumenten in de krant.

Op 14 januari 1871 deed Botto mee aan een schaatswedstrijd. Nooit, zo schreef hij 18 jaar later, had het lo Vivat hem zo mooi in zijn oren geklonken

Stichtse Heraut, jaargang 34 februari 2022

en wist hij nog precies te vertellen hoe mooi en lang zijn streken waren. Een oud-student schreef over Botto dat zijn enthousiasme voor de ijssport zo groot was, dat hij het feest van de IJclub in juni 1880 presideerde in vol schaatsenrijderscostuum: in letterlijke zin in het zweet zijns aanschijns.

In 1874 verscheen van Botto het boekje "De Jezuïeten in Portugal en in het Nieuwe Duitsche Rijk". In februari 1875 ging Botto vol goede moed naar de lezing "De invloed van het Catholicisme op het huwelijksregt" van kamerlid Mr. Van Houten. Hij verwachtte een leerrijke en genoeglijke avond, maar er volgde een ellenlange uiteenzetting waarom Van Houten het niet goed deed.

Op een gegeven moment zal vader Wiglius de geldkraan hebben dichtgedraaid want Botto, inmiddels 33 jaar oud, ging aan de slag als repetitor in oude talen en tevens als redacteur van de Leidsche Courant.

In 1879 was het dan eindelijk zover: Botto promoveerde, in het Grieks. Tijdens zijn promotie kreeg Botto bonje met professor Rosenstein. Botto zou een andere professor belachelijk hebben gemaakt. Hierop schreeft Botto een openbare brief aan professor Rosenstein: De Leidsche Senaatskamer ontwijd.



Foto: *Botto Wiglius Aeneae*

Botto werd huisarts in Noordwijk. Eind 1882 was er het spoorwegongeluk in Veenendaal. Botto ging zelf op onderzoek uit. Hij schreef er vele en lange artikelen over naar de Nederlandse Rijn Spoorweg Maatschappij en naar de Tweede Kamer. Hij had met eigen ogen gezien dat de bielzen verrot en de bouten verroest waren. De hele correspondentie duurde zeker vier maanden met het resultaat dat de krant waarin Botto's artikelen verschenen niet meer mocht worden verkocht op stations.

In 1885 kreeg Noordwijk een nieuwe burgemeester Mr. Hendrik graaf van Limburg Stirum. De burgemeester liet aan Botto weten dat hij in zijn maag zat met de huisarts Van Nes. Deze had iets geflikt, wat alleen de burgemeester en Botto zouden weten. Waarop Botto met het voorstel kwam om Van Nes, ook al stond zijn gezicht hem niet aan, maar vanwege diens grote huisgezin, gemeente-arts te laten worden. De burgemeester riep chapeau. Maar vanaf dat moment speelden de burgemeester, Van Nes en de roddelzieke dorpssecretaris De Groot onder diezelfde chapeau tegen Botto.

En toen kwam er ook nog eens een Rooms katholiek huisarts in Noordwijk. Botto behandelde arme mensen gratis, maar dreigde dat de katholieken hem

nu een gulden gingen betalen. Wat niet gebeurde. Wederom onenigheid met de burgemeester.

Botto was de sfeer in Noordwijk beu en liet zich inschrijven in Den Haag. De avond voor zijn vertrek, op zaterdag 15 december 1888, liet hij zijn afscheidsproclamaties bezorgen aan alle inwoners van Noordwijk, zodat zij dit in alle rust op zondag konden lezen.

In januari 1889 overleed vader Wiglius en Botto vertrok voor de begrafenis naar Sint Jacobiparochie. Nu had de burgemeester mooi de tijd om Botto in Den Haag zwart te maken, want bij zijn terugkeer in Den Haag werd Botto geweigerd als lid van sociëteit De Witte. Zijn aangeboden baan bij de ijzergieterij en metaalpletterij Van Enthoven met 800 arbeiders bleek een wassen neus. Na een jaar was er geen enkele arbeider ziek geweest. Bij het ziekenfonds Het Nut voor het Algemeen werd Botto ronduit geweigerd.

Botto had een jaar lang zijn *titanische driften*, zoals hij zelf schreef, over de burgemeester onderdrukt. Maar nu moesten ze eruit en hij schreef het boek "Een ridder van de droevige figuur" met de burgemeester van Noordwijk als lijdend voorwerp. Maar waar Botto ook verscheen om zijn boekje te laten drukken: geen uitgever waagde zich hieraan. Uiteindelijk bracht Zijlstra uit Joure uitkomst: op 4 februari 1891 verscheen het boek.

Botto was dus niet welkom bij het ziekenfonds Het Nut van het Algemeen. Waarop hij in 1892 zelf een ziekenfonds oprichtte voor arbeiders uit de Schildersbuurt: De Volharding. Maar ook hier was al snel veel gedoe rond Botto. Hij beloofde een boekje te zullen schrijven over het gedrag van het bestuur, dat in zijn ogen niet deugde, maar hij had het nu te druk. Waarop secretaris Bloemink van het ziekenfonds antwoordde dat Botto alleen maar de behoefte had om woorden, woorden en grote woorden te schrijven, woorden als lafhartig, onridderlijk, immoreel, vuil en verraderlijk.

In 1897 kwam er een rechtszaak tegen Botto. Er was een meisje overleden omdat Botto geweigerd zou hebben om te komen. Botto werd in het gelijk gesteld, maar vertrok als arts uit De Volharding. In het zelfde jaar werd door Botto een nieuw ziekenfonds opgericht: Werkmans Welzijn. Uit het niets verschenen er van alle kanten waarschuwingen tegen hem. Hij was weliswaar niet door de rechter, maar wel door de publieke opinie veroordeeld. Botto was bijna 45 jaar oud toen hij in februari 1899 in ondertrouw ging met Johanne Marie Magdalena Elise Laufköther, geboren in Hannover, dochter van Dr. Sigismund, geheim secretaris van koning Georg van Hannover en van Clementine Backhaus. Zij was gescheiden en nam haar 7-jarig zoontje Frits Dijk mee.

In 1901 schreef Botto twee brieven aan zijn schoonvader in Hannover. De laatste aangetekend omdat hij geen vertrouwen had in het respecteren van briefgeheimen. Volgens Botto waren de brieven vier volle weken achtergehouden en gelezen. Botto dreigde de brief van hem aan de postdirecteur van Hannover en het antwoord op zijn brief te publiceren. De Duitse posterijen schreven dat het zwarte kabinet alleen in de verbeelding van de schrijver bestaat. Maar de Wochenzeitung nam het voor Botto op en schreef dat postbeambten waren omgekocht door de Engelsen die vermoedden dat er briefwisseling was tussen de leiders van de Boerenzaak in Nederland en overheidspersonen in Zuid-Afrika (2^e Boerenoorlog 1899-1902).

In 1905 gaf Botto het boek "De Renaissance der Medische Wetenschappen" uit. Het zou zijn laatste boek worden. Op 12 juni 1906 overleed Botto, volgens familie verhalen met veel pijn en alleen op een zolderkamertje. Een jaar later overleed zijn vrouw.

Landverhuizing begin 20e eeuw uit Hendrik-Ido-Ambacht naar Amerika (Grand Rapids, Michigan)

door Paula Valster.

Dit verhaal gaat over een periode uit het leven van Johannes Valster, geb. 26-02-1882 te Ridderkerk en overleden op 14-10-1949 te Jutphaas. Johannes was de op een na oudste in een gezin van 13 kinderen, waarvan er 5 jong gestorven zijn. Zijn vader overleed in 1899 op 44 jarige leeftijd. Johannes was toen 17 jaar. Zijn moeder hertrouwde drie jaar later in 1902. Het gezin verhuisde naar Hendrik-Ido-Ambacht. Er kwamen nog twee kinderen bij (geb.1904 en 1907).

Rond 1900 heerste er in Nederland een algehele crisis in de landbouw. De armoede was groot, de werkgelegenheid slecht. In Hendrik-Ido-Ambacht was werk in de steenbakkerij (stilstand in 1900), in de landbouw en de in vlasverwerking. In 1889 kwam er een scheepssloperij in Hendrik-Ido-Ambacht en in 1901 een scheepswerf Jonker en Stans. Johannes werkte als vlasarbeider in Hendrik-Ido-Ambacht. Het werk in de vlasserij was zwaar en berucht slecht voor de gezondheid. De mensen werden vaak niet ouder dan 50 jaar. Tuberculose en daarnaast acute en chronische ziekten aan de ademhalingsorganen waren wijd verspreide algemeen voorkomende ziekten. Hoge sterftcijfers in de dorpen met vlasindustrie waren berucht. De lonen waren erg laag (f 1,10 per dag, dus 6 à 7 gulden per week).

Vermoedelijk motiveerden deze omstandigheden Johannes voor een vertrek naar Amerika. Daarnaast moeten positieve economische berichten van reeds geëmigreerde bekenden welhaast zeker een rol hebben gespeeld. Johannes vertrok op 18-03-1905 vanuit Rotterdam met een stoomboot van de Holland Amerika Lijn, de Ryndam samen met twee anderen uit Hendrik-Ido-Ambacht.

De Ryndam was een groot schip met een capaciteit voor ruim 2700 passagiers. Hij reisde 3e klasse. Hij arriveerde na 11 dagen op 29-03-1905 op Ellis Island en hij reisde door per trein naar Grand Rapids in de staat Michigan, een afstand van 1200 km, per trein meer dan 20 uur reistijd. De overtocht kostte uitgaande van de bedragen op de passagierslijst van de Ryndam ruim f 340. Volgens overlevering was hij aan boord veeverzorger. Hij was ingeschreven volgens de U.S. Immigration Officer lijst bij een 'vriend' Gerrit Spruit (Gert Sprout) die al in 1893 geëmigreerd was vanuit Heerjansdam, een dorp dicht bij Hendrik-Ido-Ambacht. Johannes werkte daar als boerenknecht.



Grand Rapids is in 1826 gesticht door een Fransman. Eind 19e eeuw was het al een tamelijk grote stad. In 1900 waren er ca. 88.000 inwoners, tien jaar later in 1910 al ruim 112.000, nu 200.000. Deze snelle toename van het aantal inwoners was het gevolg van de immigratie. In Grand Rapids woonden in 1900 al veel Hollanders; er waren al 27 Nederlandse kerkgemeenten gesticht. Kerkgemeenschappen boden steun en zorgden voor saamhorigheid. Immigranten zochten bescherming bij elkaar, voelden zich ontheemd door gemis aan beheersing van de Engelse taal. Ook was de snelheid waarmee een overwegend agrarisch land veranderde in een industrieel land moeilijk te verwerken. Voor Johannes betekende dit een verhuizing van een klein dorp naar een grote stad. Grand Rapids lag in een bosrijke omgeving. Er werden veel bomen gekapt voor de meubelindustrie die fors groeide.

Na ruim een jaar in Amerika keert hij weer terug naar Nederland en wordt op 18 december 1906 ingeschreven in Hendrik-Ido-Ambacht als stiefzoon in het gezin van zijn moeder. Hij is dan scheepssloper. De reden waarom hij terugging was volgens overlevering dat zijn verloofde niet naar Amerika wilde. Andere redenen kunnen zijn: zorgen om zijn achtergelaten familie, mogelijk heimwee, de situatie in Grand Rapids viel tegen, onrust vanwege een grote staking, klimaat en insectenplagen.

Johannes trouwde in 1907 in Hendrik-Ido-Ambacht met Neeltje Hooimeijer, kreeg 11 kinderen, waarvan er 6 volwassen zijn geworden. Hij ging werken als ijzerwerker bij de scheepswerf Jonker en Stans, een grote werkgever in Hendrik-Ido-Ambacht. In 1920 maakte Johannes een nieuwe overstap, nu een 'landverhuizing' naar Jutphaas. Hij ging werken bij scheepswerf 'De Liesbosch' in Jutphaas. Deze scheepswerf was in 1918 fors uitgebreid en werfde actief arbeiders bij Jonker en Stans in Hendrik-Ido-Ambacht met de beloften 'meer geld' en 'een nieuw huis'.

Schandaal in Londen: de huwelijken van Elizabeth Aldous

door Jan Ritsema van Eck.

Het begon met de vraag wie de ouders waren van mijn verre voorouder Robert Bowles (1813-1880), baksteenfabrikant en gemeenteraadslid te Wageningen. Bij zijn huwelijk in Rotterdam bracht hij geen afschrift van een geboortacte of doopinschrijving, maar een verklaring onder ede van Thomas France uit Londen. Daarin staan de namen van zijn ouders: Robert Bowles, majoor-generaal bij de East India Company, overleden op 6 september 1812, en Elizabeth, overleden in juni 1833. Opvallend is dat Robert junior geboren is op 7 juni 1813, 9 maanden en 1 dag na het overlijden van de vader.

Robert senior was geboren in Norwich in 1844, als zoon van Joshua Bowles, schoenmaker, en Sarah Buck, en was 35 jaar als officier in dienst geweest van de East India Company. In die tijd heeft hij onder meer gevochten tegen de sultan van Mysore en tegen de Nederlandse VOC. Van 1800 tot 1802 was hij opperbevelhebber van de troepen in Bombay. In 1811 is hij getrouwd met Elizabeth Aldous en in 1812 is hij overleden.

Op de website bowlesfamilyhistory.ca, van de Canadees Tom LaPorte, las ik over een zekere Henry Bowles, enige erfgenaam van zijn oom majoor-generaal Robert Bowles (1844-1812). Na contact met Tom Laporte besloot ik naar de National Archives in Londen te gaan, om stukken in te zien van de rechtszaak over de erfenis van Robert Bowles. Zo kwam ik op het verhaal van Elizabeth Aldous.

Elizabeth is geboren in januari 1780, als oudste dochter van John Aldous, schoenmaker, en Elizabeth Parker, in New Buckenham, een dorpje in Norfolk, een paar honderd kilometer ten noorden van Londen. In 1799 trouwde ze in Londen met de timmerman/klusjesman Henry Alden uit Banham.

Elizabeth kwam als huishoudster in dienst bij majoor-generaal Bowles. Die was na zijn pensioen in 1802 naar Engeland gekomen en woonde in Fitzroy Square, een sjeke nieuwbouwwijk aan de noordkant van Londen waar veel gepensioneerde Indische militairen woonden. Blijkbaar kende Elizabeth ook Samuel Herbert, een goede vriend van Robert Bowles. Want in 1805 kregen zij en Henry een dochter, die gedoopt werd als Eliza Isabella Bowles Herbert Alden. Uit de doopinschrijving blijkt duidelijk dat Alden de achternaam is en Bowles Herbert twee voornamen. Het kind is dus vernoemd naar de twee heren.

In juni 1811 gingen Henry en Elizabeth naar Schotland om daar te scheiden (dat was toen in Engeland bijna onmogelijk), en in december 1811 trouwde Elizabeth met Robert Bowles.

Robert legde in zijn testament vast, dat de hoofdsom van zijn erfenis zou gaan naar een kind van hem en Elizabeth, als ze dat zouden krijgen. Zo niet, dan ging de hoofdsom naar zijn neefje Henry Bowles. Elizabeth zou een jaarlijkse toelage krijgen waar ze goed van kon leven. Op 4 september kreeg Elizabeth een brief van haar juridisch adviseur P.J. Smith: de scheiding in Schotland was misschien niet rechtsgeldig, en het huwelijk met Robert dan ook niet. Hij adviseerde het testament zo snel mogelijk te laten wijzigen. Nog dezelfde dag werd een codicil het testament toegevoegd waardoor Elizabeth ook zou erven als het huwelijk niet rechtsgeldig zou zijn.

Robert overleed twee dagen later aan tuberculose. Hij moet de laatste weken van zijn leven doodziek zijn geweest, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat hij toen een zoon heeft verwerkt. Hij werd begraven in de grafkelder van de St. George in Bloomsbury, waar enkele jaren geleden archeologisch onderzoek is gedaan en waar zijn grafkist toen inderdaad is gevonden.

Na het overlijden van Robert werd Elizabeth beschuldigd van bigamie. Kranten smulden van het verhaal over “de wellustige generaal die bijna 80 jaar was” (in feite was hij 67), en de mooie jonge huishoudster die het op zijn erfenis gemunt had. Of Elizabeth en Henry Alden onder een hoedje speelden was niet duidelijk:

Henry plaatste in december 1812 een advertentie dat hij niet verantwoordelijk was voor de schulden van zijn vrouw Elizabeth, “die zich nu uitgeeft voor de weduwe van majoor-generaal Bowles”. In april 1813 werd Henry opgeroepen om in de rechtszaak te getuigen; omdat hij niet kwam opdagen werd Elizabeth bij gebrek aan bewijs vrijgesproken.

In juni 1813 kreeg Elizabeth een kind, dat gedoopt werd als Robert Bowles Alden. Neef Henry Bowles begon meteen een rechtszaak om zijn rechten op de erfenis veilig te stellen.

Elizabeth heeft het kind in 1816 opnieuw laten dopen (!), als Robert, zoon van Robert en Elizabeth Bowles. De rechtszaak heeft minstens tot 1827 geduurd; ik heb geen uitspraak gevonden dus ófwel de rechtszaak is doorgegaan tot Elizabeth was overleden, ófwel de zaak is in 1827 geschikt.



*Afb. Rechtszaak in Old Baily, Londen
(tekening Thomas Rowlandson, detail)*

In 1820 overleed Henry Alden. Een paar maanden later trouwde Elizabeth met Samuel Herbert, een goede vriend van Robert en één van de executeurs van zijn testament. Opvallend is dat Samuel zijn testament maakte op 30 januari

1821, en twee dagen later een codicil toevoegde in het voordeel van Elizabeth. De volgende dag, op 2 februari 1821, overleed Samuel.

In 1826 trouwde Elizabeth op Jersey met James McBean, een luitenant bij de huzaren “on half pay” (op pensioen omdat zijn eenheid was ontbonden). James overleed in 1831 bij Mannheim in Duitsland doordat hij uit een rijtuig viel. Elizabeth zelf overleed in 1833, vier maal weduwe, in Exeter. Zij liet het grootste deel van haar geld na aan haar zoon Robert jr., die toen in Rotterdam woonde.

Het lijkt al met al onwaarschijnlijk dat de majoor-generaal de vader van Robert Bowles jr. is. Maar wie dan wel? Het zou elk van de andere echtgenoten van Elizabeth kunnen zijn.

In 1851 kreeg het verhaal nog bijna een staartje. Robert Bowles jr. vroeg toen het Nederlandschap aan en voegde bij zijn aanvraag hetzelfde document als bij zijn huwelijk in Rotterdam, in plaats van een geboorteakte. IJverige ambtenaren hadden al snel een afschrift van de doopinschrijving opgespoord, en zagen daar de naam Alden. Uiteindelijk maakte het niet uit: de regering stuurde het wetsvoorstel voor naturalisatie aan het parlement, en schreef in de memorie van toelichting dat onduidelijk was waarom de naam Alden daar stond, maar “dat de regering er geen bezwaar in zag” het Nederlandschap te verlenen.

ALGEMENE INFORMATIE

Tijdschriftennieuws

door Hetty Venema

Cronyck de Geyn, jg. 43, nr. 4-2021 cronyckdegyn@museumwarsenhoeck.nl

Els van Mourik: Een reactie op 500 jaar Anna van Rijn (1), Meer over het vermeende portret van Anna van Rijn door de heer M.J. van der Molen [Henriëtte Elisabeth van Hardenbroek van Lockhorst en Louis Rutgers van Rozenburg]; idem: 500 jaar Anna van Rijn (2); Bart Jan Damstra: (Bijna) verdwenen erfgoed: erfgoed van de Dorpskerk te Vreeswijk, een greep uit de geschiedenis van het kerkgebouw en enkele bijzondere objecten [historische elementen verdwenen en er konden ternauwernood objecten uit de container worden gered, families Pothuijsen, Van Diemen, Kalden, Jacob Leen]; Jaap Boersema: Oude Sluis Buitenkolk westzijde; Siety Meijer: Wandelen langs de Vaartsche Rijn rond 1750 [met deze beschrijving in de hand waan je je nog steeds in 1750, de moeite waard om van de Oude Gracht in Utrecht naar Vreeswijk te lopen en met de boot over naar Vianen]; Jacques Lemmink: Oudste ‘monument’ van Nieuwegein! [twee huizen aan de Vredebestaan]; Eveline de Jong: Mythes ontrafeld, verder onderzoek naar de middeleeuwse kerk op de begraafplaats Kerkveld (2).

De Biltse Griff, jg. 30, nr. 4, december 2021 (historischekringdebilt.nl), Jos Heuer en Henk Willems: De Tiendesprongen, een reis in ruimte, tijd en snelheid, Een baanbrekend idee van Kees Boeke. Historische Onderwijstentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam (1927); Rob Herber en Jan van den Heuvel: De Prinsche Laan, De Soestdijkseweg en meer [luchtfoto's en kadastrale tekeningen]; Abe Postema, De Bilt toen en nu, Het Biltse Meertje; Ingrid van der Elst: Hockey Historie: SCHC alweer 115 jaar oud in 2021; Wim Krommenhoek: Kunst in De Bilt: een reis langs beelden in onze gemeente 11 [Waterbuffels van Fioen Blaisse, Hemel in huis van Wim Geeven, Zuilen van Boris Tellegen].

De Proosdijkoerier, jg. 37, nr. 2, juni 2021 (proosdijlanden.nl), Arie Bloed: Burgemeester Elsen onder de vuilniszakken [het besluit van de gemeente Vinkeveen om reinigingsrechten via de huisvuilzakken te gaan innen viel niet in goede aarde]; Harmen Hoogenhout: Jeannette's Hoeve, op 4 juli 1865 werd in het logement 'De Eendragt' te Abcoude de onroerende goederen geveild van Johanna Judith Zeelt [Veldhuijsen-de Wit, Van Strijen, Van Henten-Loenen, Van der Lee, Oussoren-Schoenmaker]; Joop Frankenhuizen: Hoe in Wilnis een kinderdagverblijf tot stand kwam; Luuk Berk: Wilnis toen en nu (4) [De Wilnisse Zuwe en De Krom]; Chris Woerden: De rederijen van Frans van Seumeren, Frans van Seumeren startte op 16 januari 1922 de Teerunie op [Karel van der Woerd]; Stef Veerhuis: Geheym-schryver van Staat- en kerke der Vereenigde Nederlanden (slot) [dorp Wilnis en de Heerlijkheid Oudhuizen]; Jaap Meulstee: "War in der Heimat bittere not, in Holland gabs Verdienst und Brot", Arbeidsmigranten zijn van alle tijden [Gruter, Meijer, Klinkhamer, Holtkamp, Kemme, Pohl, Strubbe, Schockman]; Wouter van Dijk: Ook jij kameraad ... behoort bij de natuurvrienden: [programma Natuurvrienden Utrecht uit 1936]; Arie Bloed: Wavervener met bus van Maarse en Kroon op avontuur naar Perzië , op 2 september 1962 vond er in Perzië (het huidige Iran) een zware aardbeving plaats die aan meer dan 12.000 mensen het leven kostte; Pieter van Buul: in gesprek met Harmen Hoogenhout; Pim Wentink: Genealogie, wat moet en kun je er mee? Een vraag die voor ieder verschillend te beantwoorden is [levensverhaal over zijn ouders en grootouders Wentink-de Wit]; Hans Snaterse: Genealogische software [verschillende genealogische computerprogramma's].

De Proosdijkoerier, jg 37, nr. 3, september 2021: Jaap Meulstee: Goudsche Kaas en Waverveen, In de alg. vergadering van 3 feb. 1908 van de Vereniging tot bestrijding van knoeierijen in de Boter- en kaashandel, werd besloten een prijsvraag uit te schrijven. [vijf generaties Van Egmond]; Arnold Berkhout: Het Abcouder slot; Kees Floor: De Kuyperkaartjes van De Ronde Venen, Op 14 juni 1864 plaatste het Utrechts provinciaal en stedelijk dagblad een advertentie van Hugo Suringar (1834-1911) uit Leeuwarden
vervolg op pag. 16

Excursie Museumwerf Vreeswijk 23 april 2022

Drie maal is scheepsrecht! Na twee maal te hebben moeten annuleren willen wij op zaterdag 23 april 2022 nogmaals proberen de excursie naar de Museumwerf met wandeling door Vreeswijk te organiseren.

De Museumwerf is een nog werkende scheepswerf waar historische schepen worden onderhouden, gerepareerd en gerestaureerd. In het Bezoekerscentrum wordt een beeld geschetst van het schippersdorp Vreeswijk. Met een tweetal maquettes worden de verschillen tussen de bebouwing rond 1915 en de huidige bebouwing weergegeven. Tevens zijn met behulp van panelen de waterwegen, sluizen en dorpsgezichten uit de historie van Vreeswijk aangegeven.

Het Expositiecentrum toont een overzicht van de binnenvaart. Hier wordt uitleg gegeven over welke typen schepen er waren, hoe ze gebouwd werden, hoe ze voortbewogen werden, en over het leven van de schippers aan boord.

In het Buitenmuseum zijn enkele gerestaureerde schepen, de helling, een roef (schippersverblijf), oude gereedschappen en ankers te zien. Zie ook de website www.museumwerf.nl.



Het museumbezoek combineren we met een wandeling door de oude kern van het schippersdorp Vreeswijk onder leiding van een gids van de Gidsengroep. Wees verstandig, kom dus niet op naaldhakken. Het museum hanteert de geldende covid-maatregelen zoals mondkapje en QR-code.

Programma

13.15-13.30 uur	Verzamelen bij de entree van de Museumwerf, Wierselaan 113, 3433 ZS Nieuwegein
13.30-15.00 uur	Groep 1: rondleiding museum en over de werf Groep 2: wandeling door oud-Vreeswijk
15.00-15.30 uur	Pauze met koffie of thee met gebakje in het Theehuys
15.30-17.00 uur	Groep 1: wandeling door oud-Vreeswijk Groep 2: rondleiding museum en over de werf
17.00-17.30 uur	Afsluiting met een drankje in het Theehuys

De excursie staat open voor alle belangstellenden. Neem dus gerust een introduc e mee.

Aanmelden

U kunt zich tot 16 april aanmelden voor de excursie bij Marijke Lambermont, e-mail: secretaris-utr@ngv.nl met vermelding van: uw naam, woonplaats en aantal personen.

Kosten

De kosten van de excursie bedragen   25 per persoon, inclusief koffie/thee, gebakje en drankje. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL73 INGB 0589 6198 02 t.n.v. Nederlandse Genealogische Vereniging, o.v.v. Museumwerf Vreeswijk – afd. Utrecht.

Bereikbaarheid

De Museumwerf is met het openbaar vervoer te bereiken met U-OV Bus 65, vertrek elk half uur vanaf Utrecht, Bushalte CS Jaarbeurszijde (Perron C7). Uitstappen bij bushalte Museumwerf Vreeswijk, Nieuwegein.

Komt u met de auto dan kunt u (beperkt) parkeren op het parkeerterrein rechts naast de toegang, in de woonwijk, in het verlengde van de Wierselaan bij het Fort (2 minuten lopen) of aan de overkant van het water (Prins Hendriklaan) met toegang tot de werf middels het handbediende voetveer.



Vervolg van pagina 13

Chris Woerden: Een krasse knar is niet meer, gymnastiekvereniging Sparta stopt na 128 jaar; Luuk Berk: Wilnis toen en nu (5), [Oudhuyzerweg en Dorpsstraat]; Stef Veerhuis: Over vaders en cloppen, “vaders en cloppen maken sich schuldigh aan Paepse Stoutigheden”. Het is zo maar een zin uit een van de vele klaagschriften, gericht aan de classis tijdens de beginjaren van de Reformatie; Schietpartij bij inbraak Katholieke kerk Abcoude [27 Januari 1904]; Chris Woerden: Genealogie op een bijzondere manier [het boekje ‘Het Aanzoek’ door Ben Voorend]; Piet van Buul: De foto’s vertellen geschiedenis, in gesprek met Ton Pepping uit Abcoude; Arie Bloed: Burgemeester Elsen en de strijd tegen zandzuigerij door Amsterdam (4).

De Proosdijkoerier, jg. 37, nr. 4, december 2021: Arie Bloed: Burgemeester Elsen en de pers, Een professionele relatie [5 en slot]; Jan Rijkse: Mijdrecht en het spoor, met de bus van Maarse en Kroon naar Mijdrecht; Ton Pepping: Abcoude in de vorige eeuw; Stef Veerhuis: Ponderosa, vijftig jaar Buurtwerk in Uithoorn (1); Jaap Meulstee: Vijfenzestig jaar elektrotechniek [Koeleman, Jamin, Hazemeyer, Scholten]; Dick Koeleman over het inkolingsproces; Jaap Meulstee en Wiesje Dijkshoorn: Gevangenis bij de kerk [met foto’s uit de nalatenschap van Herman van Soest]; Piet van Buul: Donkereind is het mooiste stukje Vinkeveen, in gesprek met de tweeling Eb en Jan Hazeleger; Chris Woerden: Dominee Kalden: van Thamen naar Kaapstad; Ab Visser: Landverhuizers naar Noord-Amerika [een moeilijke zoektocht naar de onvindbare Harke Visser die in 1895 vertrok naar Seattle. Er worden heel veel zoek mogelijkheden gegeven in dit verhaal]; Suzanne Lekkerkerker: Abcoude aan de Vegt.

Historische Kring Maarssen, jg. 48, nr. 4-2021

(historischekringmaarssen.nl), Aimée Mooiman: Voormalige UTD-fabriek viert 100-jarig jubileum [in 1887 kocht Tsjard Twijnstra voor zijn 21-jarige zoon Ulbe de wind- en stoomoliemolen ‘de Eendragt’ in het Friese Akkrum, in 1921 werd in Maarssen de fabriek voor persing van lijnolie en productie van veekoeken opgezet]; Ria Tjhuis: De wandeling van De Pijper in 1916 – De Kaatsbaan, Deel 14; Tineke Barneveld: De klapbrug van Zuilen; Rob Franse: Co Grootendorst: Door toeval gedwongen [onrust in de Bethunepolder]; Willem-Jan van Grondelle: De boedel van Johannes Fåhraeus op buitenplaats Bolenstein [Johannes Fåhraeus werd geboren in 1745 in Visby, de hoofdstad van Gotland, in een vooraanstaande kooplieden familie. In 1821 bestond zijn huislinnen uit: 64 tafellakens, 348 servetten, 70 bedlakens, 83 slopen en 49 handdoeken]; Hans Sagel: ‘Eén van de brieven van Jaap van der Kooij aan Aie Zwart [Jaap was een zoon van Arie van der Kooij, dominee in Maarssen van 1930-1943]; idem: Uit de oude schoenendoos Deel 88, Een zoektocht door oude foto’s van Erik van Vredendaal.

Leusden Toen, jg. 37, nr. 4, november 2021 (historieleusden.nl; boeken.historieleusden.nl), Frans van Loenen: 50 jaar Geertrudishof: Wonen voor 'stillevenenden' [Meneer Waals (1902-1990), glas in loodraam van Louis Boormeester]; Ronald Polak: Aan de slag met onze vlag; Frans van Loenen: Leusden Toen en Nu [hoeve Noordwijk].

Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering, jg. 41, nr. 4, december 2021 (histvervdmh.nl), Jeroen van der Kamp: Middeleeuwse muizenpotten in Leidsche Rijn; Nils Kerkhoven: De ballistapijl van De Meern – Een vondst met impact [het lange wachten voordat je een unieke vondst openbaar mag maken]; Frank van Rooijen: Het dijkleger van Vleuten, Monsterrollen van Lekdijk Bovendams ontsloten; Arthur van der Leij: Vleuten in verandering [jaren 60 van de vorige eeuw]; idem: De koude oorlog, een vergeten conflict (3); Arnold van Dijk: Terug naar Vleuten (29), IJsbal; Gerda Oskam: De strijd tegen de pokkenpandemie.

St. Maerten, Tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdijk, nr. 61, december 2021 (historischeverenigingmaartensdijk.nl), Frans Klok: De prehistorie van de Historische Vereniging Maartensdijk [25 jaar Historische Vereniging, met een herinnering aan Els Bouter (1935-2021)]; Kees Floor: Fortoefening 1881 [De Gagel, Blauwkapel, Ruigenhoek en Voordorp]; Frans Klok: Noorderpark, Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi; Martin Groot en Jan Maasen: Brandweer in Achttienhoven en Westbroek, Deel 2: Brand!

Tips en Weetjes

door *Hetty Venema*

Boeken: **Stappen door m'n stadsie**, (on)bekend Utrecht in dertig weetjes van Iris Dijkstra. Een boek vol prachtige foto's met verhalen die je geheugen weer even oprissen [wbooks.com]

De Vollekstaal van de stad Uterech, herziene vijfde druk van de vereniging Oud-Utrecht. En Utrechters die woorden willen inzenden voor een zevende druk kunnen dit doen naar: koosmarsman@gmail.com. Het woord dakhaos is reeds genoteerd.

Waverveen, van boeren, burgers en buitenlui, door Arie Bloed en Jan Copier. De collectie van Jan Compier in het Poldermuseum is een belangrijke bron geweest en Arie Bloed schreef het verhaal over het economische en maatschappelijke leven in een kleine boerengemeenschap in de afgelopen eeuwen. Geïllustreerd met honderden foto's. € 24.50 in de plaatselijke boekhandel. Of te bestellen via de website proosdijlanden.nl.

In een gevarieerd en goedgevulde **De Veerkamp Krant** van december 2021, p. 10 wordt een boek van Dick Wittenberg aanbevolen: Wat doen we met de spullen?, een portret van Nederland in één nalatenschap. Pocketboek, uitgever De Correspondent, 240 pagina's voor € 22,50.

Cronyck de Geyn: index op de nummer 1 t/m 42, uitleg in Cronyck de Geyn, jg. 43, nr. 4-2021 [hkn index cronycken], doorzoekbaar met ctrl+f.

De Proosdijkoerier: Dank zij ons medelid Joop Gentenaar ontvangen wij na lange tijd het mooie tijdschrift De Proosdijkoerier weer. Zie het Tijdschriftennieuws. En in nummer 4-2021 een verhaal over Mijdrecht en het spoor van Jan Rijksen met een verwijzing naar de website: stoomtram.nl.

Duitse kranten: deutsche-digitale-bibliothek.de. Via het Zeitungsportal krijgt u toegang tot historische kranten van 1671-1950 [GEN, 2021-4, p.5].

Persoonskaarten en -lijsten zijn tot 1 mei 2022 niet aan te vragen i.v.m. indexeren. Hulp bij dit project: 'van karton naar data' is zeer welkom [idem, p. 6].

Afdeling Nijmegen/NGV bestaat 50 jaar. Hiervoor is een extra jubileumuitgave gemaakt: Kwartier van Nijmegen, 50 jaar Kwartier van Nijmegen OBG en Burgerrecht, jg. 30, nr. 5, november 2021. OBG staat voor: Oud Burgeren Gasthuis, voorheen Oude Borgeren Gasthuys, in 1592 ontstaan uit het samengaan van het St. Jacobs Gasthuis met het St. Nicolaas Gasthuis.

Erfknecht. In het kwartaalblad 1340, afdeling Rotterdam en omstreken, jg. 34, winter 2021, no. 4, pg. 57ev, wordt door Rob Voogt gevraagd wat een erfknecht is. Het heeft te maken met zeevisserij (redactie-rtm@ngv.nl).

Famillement! Ik durf het bijna niet meer te zeggen. Maar noteer alvast een vrije dag voor 25 juni 2022. Het thema is Emigratie en Identiteit in het Stadsarchief in Amsterdam en in het DeLaMar Theater [cbg.nl].

Streekarchief Midden-Holland start met het indexeren van de burgerlijk stand (1811-1950). Meer dan 175.000 scans van de aktes van de burgerlijke stand gaan gekoppeld worden aan reeds bestaande indexen. En vanzelfsprekend wordt ook hier uw hulp gevraagd.

De persoonskaarten van Belgische vluchtelingen in Gouda en de bevolkingsregisters van Midden-Holland zijn klaar en in te zien op de website van Midden-Holland.

En per 1 januari 2022 wordt Coretta Bakker-Wijbrans de nieuwe directeur van dit streekarchief [Nieuwsbrief streekarchief-Midden-Holland, 3 december 2021; samh.nl].

Dank zij een tip over [anchor.fm>nkv-leiden](https://www.anchor.fm/nkv-leiden), hoorde ik een leuke vertelling over het woelige leven van Botto Wiglius Schultetus Aeneae. Anchor is een podcastplatform van de afdeling Leiden van het Nederlands Klassiek Verbond: Van Cobet tot Waszink

Een “verhaal” uit Utrecht van 1951

door Joop Gentenaar

In 2021 kreeg mijn schoondochter Annemieke de Geest, bibliothecaresse in Utrecht de vraag van een abonnee of zij ook iemand wist voor de door haar bewaarde jaargangen van “**OULD –UTRECHT**”. Dat was voor haar geen punt, ze kent haar schoonvader Joop Gentenaar wel zo goed, dat hij van Utrecht en verhalen uit het verleden houdt.

Nadat ik ze gekregen had, aan het lezen wat anderen beleefd hadden in deze mooie stad, kruispunt van spoorwegen en in die tijd de wachttijden bij de overgangen hiervan. Zo was de overgang bij de Blauwkapelseweg berucht. De verteller in de krant kreeg daar zijn eerste bekeuring!



Nu mijn verhaal over deze spoorwegovergang welke een keerpunt in mijn leven maakte! In 1951 kenden wij nog de militaire dienstplicht.

Zo werd ik op 1 april 1951 opgeroepen om in dienst te komen in het “1^e Regiment verbindingstroepen” gelegerd in de Sijpesteijkazerne aan de Leidseweg te Utrecht. De eerste drie maanden waren bestemd om “soldaat “ te worden, dan een herkeuring om vervolgens de technische bestemming te leren. Bij soldaat worden hoorde exercitie, wachtlopen, stormbaan en marcheren. Nu heb ik een hekel aan lopen, fietsen gaat mij beter af dat doe ik vanaf mijn tiende jaar (toen kreeg ik mijn eerste sportfiets) tot heden in mijn 91e jaar fiets ik nog.

De eerste mars kwam er aan, met geweer op de schouder en ransel op de rug, twee pelotons werden samen gevoegd en onder leiding van Luitenant Dekker (vierdaagse looper) op pad in een voor mij onbekende stad. Eer dat wij op de kleine singel waren was ik al doodop en het geweer woog ca. 10 kg! Mijn buurman had een oplossing voor dat probleem: namelijk de veiligheidspal

in het knoopsgat van je borstzak van je jack doen, dat scheelde een heel stuk. Daarna draaiden we de Blauwkapelseweg op naar die beruchte spoorwegovergang die op dat moment gesloten was en dat het soms tien minuten duurde voordat deze weer opening, dat wist ik niet. Maar Luitenant Dekker wel en commandeerde: “afdeling halt – linksom zet af geweer”. En daar stond ik dan, kon die stomme veiligheidspal niet eruit krijgen en qua lengte in het midden dus precies voor de luitenant. Hij zei er gelukkig niet veel over maar schudde wel zijn hoofd. Nadat de spoorwegbomen weer waren open gegaan vervolgden we onze mars langs fort Blauwkapel naar Maarssen, om vervolgens over de Amsterdamsestraatweg terug te keren naar Utrecht. Bij de Oranjekerk was ik totaal op en wilde niet verder, maar Luitenant Dekker praatte op mij in en verzekerde mij dat we er bijna waren!

Nu weet ik dat het zeker vijftientig minuten lopen is maar dat wist ik toen niet. Enfin we kwamen in de kazerne en in een zaal werden we uitgefoeterd dat we onze bedden niet goed opgemaakt hadden en iemand gaf mij water want ik zat helemaal te trillen. Daarna wist ik niets meer totdat ik om 18.00 uur wakker werd en in de ziekenboeg lag. 's Avonds kwamen mijn pelotonscommandant en Luitenant Dekker hun excuses maken omdat de tocht voor een eerste keer toch wel te veel en te ver was geweest. Drie maanden later was ik bij de lijnwerkers ingedeeld, die iedere dag in fort Blauwkapel moesten oefenen.

Bij de herkeuring heb ik dit naar voren gebracht en kreeg een andere bestemming: om opgeleid te worden in de draaggolfteléfono, net opgericht en met twaalf andere PTT-ers heb ik 15 maanden op school gezeten in Utrecht en behaalde het diploma hiervoor. Ik werd bevorderd tot Sergeant wagencommandant met zes collega PTT-ers (er waren toen maar zes van deze wagens waar de benodigde apparatuur in stond).

Wat was nu voor mij de omkeer in mijn leven: mijn lieve vrouw Grada Johanna van Drenth vond het haar plicht om in de kantine van de Hojelkazerne wat gezelligheid te brengen door een kopje koffie te schenken, en dat heeft ze voor mij acht en zestig jaar volgehouden !!!

Mijn sportieve vader.....

door Hans van der Horst

Geboren en getogen in Utrecht overleed hij in 1961 tijdens mijn eindexamen aan de Christelijke HBS op de Nieuwe Gracht. Dat ik daar met aardige cijfers slaagde, heb ik hem dus niet meer kunnen vertellen en ook niet dat mijn gymnastiekleraar (ze kenden elkaar van Fraternitas, de Chr. Gymnastiek, Schiet- en Scherm Vereniging) voor mijn prestaties maar een mager zesje over had (zie de Stichtse Heraut van november 2018).

In die tijd had ik nauwelijks belangstelling voor familiegeschiedenis, laat staan voor de sportprestaties van mijn vader. Dat veranderde na het overlijden van

een oom, die zijn zuster (mijn moeder) een bundel papieren naliet: resultaten van zijn voorouderonderzoek. In 1978 ben ik daarmee verder gegaan en heb toen de besmetting met het genealogie-virus opgelopen. Ook mijn moeder overleed en de fotoalbums van mijn ouders kwamen bij mijn zusters terecht.

In het kader van het jubileumnummer van de Stichtse Heraut in 2018, genealogie en sport ben ik later nog eens wat dieper in deze albums gedoken en zag dat er veel foto's waren, waarvoor het Utrechts Archief (HUA) misschien belangstelling zou hebben. Enfin contact gezocht en het balletje begon te rollen. Een groot aantal foto's zijn door HUA gescand en in de beeldbank opgenomen, maar er resteerde veel dat wel interessant zou zijn geweest, als we het "wie, wat en wanneer" van deze foto's zouden weten. Dat "niet weten" gaat je dwars zitten en dus is er maar één mogelijkheid: speurwerk verrichten. Dat begon met deze foto, waar ik mijn vader op herkende, achter de tamboers aan het hoofd van het de defilerende gymnasten. Want het kon natuurlijk niet anders dit moest wel Fraternitas zijn. Niet in Utrecht, want er is niets herken-

baars, maar waar dan wel? Aan het einde van de straat is rechts een reclame zichtbaar: Tapijtmag, B.P. van Wijla en Voorstraat. Dat het tapijtmagazijn moest zijn lag voor de hand, maar hoe zou de naam verder gaan. Gegokt op Wijland en via "Wie is wie" gezocht naar B.P. Gevonden in Dordrecht: Barteld Pieter Wijland en daar is ook een Voorstraat! Via "google maps" met streetview de Voorstraat in Dordrecht langs, een paar minuten later was de kerk aan het einde van de straat gevonden: de Augustijnenkerk. Het waar was dus nu duidelijk, maar het wat en wanneer nog niet. Gezien de inplakvolgorde in het album moest de foto dateren van het begin van de twintiger jaren vorige eeuw. Het wat en wanneer werd gevonden in het Utrechts Nieuwsblad van 12 juni 1924. Op 2^e Pinksterdag was Fraternitas te gast in Dordrecht voor de wedstrijden georganiseerd door het Gewest Holland van de Nederlandse Chr. Gymnastiekverbond. De deelnemers en genodigden (circa 240 personen) vertrokken per boot van de Rederij Op de Lek, via Vreeswijk en Schoonhoven naar Dordrecht.



baars, maar waar dan wel? Aan het einde van de straat is rechts een reclame zichtbaar: Tapijtmag, B.P. van Wijla en Voorstraat. Dat het tapijtmagazijn moest zijn lag voor de hand, maar hoe zou de naam verder gaan. Gegokt op Wijland en via "Wie is wie" gezocht naar B.P. Gevonden in Dordrecht: Barteld Pieter Wijland en daar is ook een Voorstraat! Via "google maps" met streetview de Voorstraat in Dordrecht langs, een paar minuten later was de kerk aan het einde van de straat gevonden: de Augustijnenkerk. Het waar was dus nu duidelijk, maar het wat en wanneer nog niet. Gezien de inplakvolgorde in het album moest de foto dateren van het begin van de twintiger jaren vorige eeuw. Het wat en wanneer werd gevonden in het Utrechts Nieuwsblad van 12 juni 1924. Op 2^e Pinksterdag was Fraternitas te gast in Dordrecht voor de wedstrijden georganiseerd door het Gewest Holland van de Nederlandse Chr.

Gymnastiekverbond. De deelnemers en genodigden (circa 240 personen) vertrokken per boot van de Rederij Op de Lek, via Vreeswijk en Schoonhoven naar Dordrecht.

Het Tamboer en Pijpercorps van Fraternitas trok de aandacht, won de 1^e prijs en defileerde voor de burgemeester van Dordrecht. Dat zal hem dus zijn, op het balkon. Maar het bewijs daarvoor

moest nog worden gevonden.

De Dordrechtsche Courant bracht het bewijs, want op 10 juni valt er te lezen dat het defilé het huis van de burgemeester aan de Dubbeldamseweg passeerde en dat huis staat er (opnieuw Google streetview) er ook echt. Nadien vond ik in de beeldbank van het archief in Dordrecht ook nog enkele foto's van dit huis terug.

Moraal: we hebben als genealogen bijzonder veel plezier van alles wat door de archieven en anderen ons digitaal wordt aangeboden en op deze manier lukt het om van huis uit personen in genealogie/kwartierstaat nog meer reliëf te geven. En het was gewoon een leuke speurtocht, die ik u niet wilde onthouden en de foto's zult u gaan terugvinden in de beeldbank van Dordrecht.

PALEOGRAFIE

Transcriptie van Stichtse Heraut november 2021

Compareerde voor mij ondergeschreven notaris 's hoofds van Utrecht Hercules meerderjarigh jongman, te kennen gevende dat hij comparant op de oostkust Java als een slaaf in dienst van de heer Adolp Winckler is verbonden gevonden, ende dat den voornoemde heere Winckelaar in den voorleden jare weder sijnde gerepatrieert hem comparant met sigh herwaarts hadde overgebracht, ende in derselver dienst blijven behouden, dat hij comparant genegen was omme als een vrij man alhier te lande daar uyt ontslagen te werden, hadde hij comparant den voornoemde heere Winkelaar daar toe verscheyde malen versogt, de welken sigh daar toe niet ongenegen heeft gethoont, maar in tegendeel daar toe sijn volcomen consent gedragen, als pretenderende den comparant in geender hande wijlen langer in sijn dienst te houden, waaromme hij comparant bij desen alsnogh aan genoemde heere Winkelaar versogte omme uyt zijn voorseide dienst te mogen werden ontslagen en gestelt te werden op sijn vrije voeten, ende daarvan te mogen hebben acte omme sigh daar sullen bevonden mogte werden te behooren te connen dienen, ten welken eynde den voornoemde heere Winkelaar mede comparerende

INDEX Stichtse Heraut jaargang 33

- Aa - Jan Ghijsbertsz van der, 61
Aelmanszoon - Peter, 48
Albertie - Hendrika Petronella, 11
Asch van Wijck
 Hendrick van, 88
 Hubert Matthijs Adriaan Jan van, 88
- Baeren - Francois van, 74
Bakhuis - Maria Euphrosine, 48
Bakker - Geertje, 71
Barenbrug - Margareth, 84
Batenburg - Andries van, 5
Beek - Cornelis van de, 5
Beer
 Izak Baruch de, 62
 Judith Baruch de, 62
Behr - Bernhard, 62
Beints - Hinke, 41
Belkum - Marjan van, 58
Bemmel - Grietje van, 69
Bie - Jacob de, 74
Bijlevelt - Joannes van, 4
Bilt - Merrigje Hermansdr. van de, 42
Blokland
 Anthonia Cornelia van, 40
 Cornelis van, 40
 Jan van, 40
Boellaard - Pim, 61
Boerefijn
 Engel, 72
 Johanna Clasina, 72
Boetzelaar - Baron van, 43
Boetzelaer - familie Van, 14
Bonnes
 Elisabeth Janna, 11
 Hendrik Willem, 10, 11
 Jan, 11
 Johanna Geertruida, 10, 11
Bor(re)man - Evert Roelofsz, 17
Bos
 Aartje, 73
 Christina, 72
 Bosch
 Gerrit, 74
 Brenninkmeyer - Maria Anna, 57
 Breugel - Anna Maria van, 88
 Breukelen - Gerrit van, 61
 Brink - Anna Catherina Maria Elisabeth
 ten, 56, 57
 Broek - Jannetje Jacoba van de, 84
 Brouwer - Hein, 62
 Bruijn - Marrigje de, 40
- Clouting - Jan Andriesz, 12
Coelen - Steven van, 44
Coelenberch
 jonkvrouw van, 43
 Wouter van, 43
Colenberch - Wouter van, 43
Colenbergh
 Anthonis (Theunis) Corszen van, 42
 Christiaan, 41
 Christiaan van, 45
 Christiaan Willemsz. van, 44
 Cors Anthonisz. van, 42
 Hermijntje van, 44
 Johan Corszen van, 42
 Peeter Corszen van, 42
 Willem Corsz. van, 45
 Willemina (Willempje) Corsdr. van, 42
Colenbergh (Koolenberg)
 Hermijntie Corsdr. van, 41
Conrad
 Frederik Willem, 12
 Frederik Willem Sr, 12
Cornelis - Marichen, 17
Coymans - Maria, 13
- Daams - Jasper, 48
Dam
 Anthonia (Teuntje) van, 40
 Anthonie van, 40
 Arie van, 40
Davelaar - Piet en Teus, 63

Doedens - Anne, 14
 Dohmen
 Chris, 62
 Nico, 62
 Dopperen - Theodorus van, 5
 Drielenburch - Willem van, 44

 Eck
 Cornelis van, 59
 Simon van, 59
 Emike
 Carolina Reyeg, 91
 Johanna Maria Philippina, 91
 Eshof - Geertje, 62
 Eyck - Adriaan, 84, 89
 Eyck - Adriaan Hendrik, 15

 Freerks - Wabe, 41
 Gentenaar
 Jan, 93
 Johannes Michiels, 92

 Geduldich - Dirck Dircksz, 18
 Gerbens - Klaas, 41
 Gerhard - Johann, 57
 Gerritsz - Adriana Claes, 18
 Geyer - J., 91
 Ginhoven - Adriaan Anthonie van, 11
 Grienstra - Elisabeth (Beitske) Klazes, 40
 Griffioen
 familie, 85
 Hendrika Maria, 70, 72
 Pieter, 72
 Groeneveld - Johanna, 72
 Grondel - Jack, 46

 Hammerstein
 Christophel Albert baron van, 88
 Harts - Jan Jaap, 32
 Hazewinkel - Jetske Pieters, 26
 Hemmelder Sr - sergeant, 13
 Hermansz - Jan, 18
 Hijlkema - Elisabeth, 37
 Hof - Arie van, 84

 Hooch - Horatius de, 44
 Hoogenboom - Teuntje, 70
 Hoveling - Arie, 4
 Huffels - Mijntje, 40
 Huydecoper - Joan, 13
 Ingen - Gerrit van, 85

 Jacobs
 Frouke, 41
 Jacob, 41
 Jans - Beitske, 41
 Jansen
 Bernard, 58
 Bernardus, 11
 Cornelis, 11
 Johanna Geertruida, 10, 11
 Robert Hindrik Bernard, 59
 Jong
 Aagje de, 74
 Annigje Marritje de, 73
 Maria de, 72
 Willem de, 73
 Jordans - Isabella, 92

 Kan
 Cornelis, 61
 Cornelius, 61
 David Moses, 62
 Wim, 62
 Karnas - Maurice Julien, 84
 Keeck - Meyns, 48
 Klazes - Gerben, 41
 Klazes Rienstra - Elisabeth (Beitske), 40
 Klomp - Grietje, 72
 Koops - Willemina, 58
 Kroft - Apolonia van der, 58
 Kuylenburch - Adam van, 74

 Langemeijer - Alphons, 58
 Langemeyer
 Christian, 57
 Ignatz, 58
 Johann Gerhard, 56
 Leo, 57
 Martin, 57, 58
 Lelienbergh - Neeltje Aalbertsdr. van, 41

Lindenberg - Renger van, 71
Lint - Frans van, 85
Luinstra
 Anne, 37
 Piet Anne, 37
Lynden van Lunenburg - Familie Van, 88

Maerschalkerweert
 Antonius (Theunis) Goijertse van, 42

Maerschalkerwaert - Arien van, 41

Mahler - Josephus, 91
Marsais - Jacques Adolphe, 91
Meynes - Wietske, 41
Mheen - Antje van de, 11
Moreelse - Hendrick, 44
Mur - Jaap, 48

Nagel - Christophel, 88

Nap
 Clazina, 69
 Jan, 72

Nassau - Willem Frederik van, 37

Nauta - Abe Jacobs, 94

Nifterik - Jacobus Gerardus van, 32

Niftrik
 Jacob, 36
 Jacob van, 2, 35
 Jacobus Gerardus van, 36

Oebeles - Hiltie, 94

Ohl - Henricus, 14

Oldenburch - Wouter van, 74

Oogjen - Cornelia, 11

Oosterom
 Engeltje van, 71
 Teunis van, 71

Oranje - Willem van, 8

Oskam - Annie, 63

Parmentier - Anthoni Charles, 43

Peer
 Anthonie van, 40
 Cornelis Johannes van, 37
 Wilhelmina Cornelia van, 37

Peetersdr. - Aeltgen, 42

Petersen
 Cors, 42
 Jan, 42

Plomp - Aagje, 73

Polak - Samuel, 65

Puister
 Hendrik Jans, 26
 Steffa Wine, 26

Reewijk - Hillebrant (van), 8

Reuwich - Erhard, 8

Rijn van Jutphaes - Anna van, 47

Ritsema - Debora Catharina, 59

Ritsema van Eck - C., 59

Ruwen - Teuntje de, 40

Samsom

 Aagje, 73
 Anna Geertruida, 73
 Hendrika, 73
 Jacob, 73
 Jan, 73
 Joost, 73, 74
 Klaasje, 72
 Nicolaas, 74
 Willem, 74
 Willemijntje, 73

Schajck - Anna van, 45

Schaik - Ben van, 46

Scherpel - Bep, 48

Schoonderbeek - Marie Dohmen-, 62

Schouten - Hermanus, 62

Schram
 Anthonie Lambertus, 10, 11
 Elisabeth Helena, 10, 11

Schroeff - Van der, 85

Schulte-Laggenbeck
 Johan Heinrich, 57
 Johann, 56

Scouten

 Lambrecht en Roederic, 84
 Willam, 84
 Annetje van, 71

Selm

Arie van, 70, 72
Dirk van, 68, 69, 70, 72
Geertruida Maria van, 72
Gijsberta van, 71
Gijsbertus van, 71, 72
Hendrikje van, 73
Jacob van, 68, 69, 71, 72
Jan van, 68, 72
Maria van, 72
Nicolaas van, 69, 70, 72
Paul van, 72
Philippijntje van, 73
Wim van, 69

Smit - Gerard, 4

Snijders
Anna, 11
Cornelis, 11
Elisabeth, 10, 11
Geertruida Arnolda, 11
Johanna Geertruida, 10, 11

Speer - Albert, 48

Spiesendochter - Haesgen Dirck, 18

Staal
Catharina Maria Cornelia, 37
Michiel, 37
Stephanus Joannes, 37

Staffhorst - Bastiaan, 82

Star - Gerrit, 12

Stelling - Catharina, 40

Steversloot - Willem, 74

Stöcker - Anna, 58

Sweerts - Pierre, 64

Sweserijn - Neeltje Hermansdr. van, 41

Timmerman - Johannes, 48

Tison - Johanna Geertruida, 11

Toelaar - Hendrik, 74

Vechtere - Lyevijnde, 8

Vermeulen - Antonius, 4

Vernooij - Anna Catharina, 37

Verweij
Jannichgen Cornelisdr., 41
Johanna Antonia, 61

Vliet

Aagje van der, 73
Jannichie van, 74
Pietertje van, 71

Vloten - Johannes van, 74

Voerst - Dirc van, 43

Voorst van Beest - Marie van, 48

Vreeswijk - Cornelis, 5

Vroege
Cornelis de, 40
Frans de, 40
Marrigje (Maria) de, 40
Marrigje de, 40

Vuuren
Jan Teunis van, 73
Johannes van, 73

Waal
Hermanus Franciscus de, 40
Maria Theodora de, 37, 40

Wabes
Freerk, 41
Jeltje, 40

Weller
Angela Emilia, 58

Werkhoven
Annet -Scherpel, 48

Wermeskerken
Karel Anne van, 11

Wilt
Dirk Korsz van der, 71
Hendrikje Jacobusdr van der, 71
Hendrikje van der, 68, 71

Wit
Cornelia de, 68
Cornelia Magdalena de, 69
Gerrit de, 69
Jaantje en Grietje de, 63

Wolf - Johanna, 48

Woudenberg - Jan van, 13

Zijl - Wijnanda van, 40

INHOUDSOPGAVE Stichtse Heraut 34^e jrg. Nr. 1 februari 2022

Blz. 1 t/m 24

Van het bestuur	1
Van de redactie	2
AFDELINGSNIEUWS	
Nieuwe leden.....	3
Nieuwe leden stellen zich voor.....	4
Lezingen.....	4
Nieuwe lezingen toelichting	
- 9 februari 2022: Wie schrijft die blijft <i>door Jos Grimmelikhuizen.</i> . .	4
- 9 maart 2022: Presentatie WO2-project <i>van Het Utrechts Archief</i>	5
Verslagen Tienminutenpraatjes <i>door Marijke Lambermont</i>	
- Voer voor psychologen: Botto <i>door Hetty Venema</i>	5
- Landverhuizing uit Hendrik-Ido-Ambacht <i>door Paula Valster</i>	8
- Schandaal in Londen <i>door Jan Ritsema van Eck</i>	10
ALGEMENE INFORMATIE	
Tijdschriftennieuws <i>door Hetty Venema</i>	12
Excursie Museumwerf Vreeswijk 23 april 2022.....	14
Tips en Weetjes <i>door Hetty Venema</i>	17
Een “verhaal” uit Utrecht van 1951 <i>door Joop Gentenaar</i>	19
Mijn sportieve vader <i>door Hans van der Horst</i>	20
PALEOGRAFIE	
Transcriptie november.....	22
Nieuwe opgave.....	23
Naamindex Stichtse Heraut jaargang 33.....	24
Inhoudsopgave.....	28
Oproep Stichtse Heraut digitaal ontvangen.....	28

Wilt u de Stichtse Heraut digitaal ontvangen?

Stuur dan een e-mail aan Toos Greveling ledenadministratie@ngv.nl onder vermelding van uw lidnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres. U krijgt dan de Stichtse Heraut per e-mail als PDF-bestand toegezonden. U ontvangt dan geen papieren versie meer.

Als u e-mail hebt, krijgt u natuurlijk de aankondigingen voor de activiteiten van uw eigen afdeling, maar kunt u zich ook gratis opgeven voor de mailings van andere afdelingen van de NGV. Ga hiervoor naar de website van de NGV.